

A. TÔN-XTÔI

CHIẾC CHÌA KHÓA VÀNG

hay truyện ly kỳ của
BU-RA-TI-NÔ



A. TON-XTOI



CHIẾC CHÌA KHÓA VÀNG

hay truyện ly kỳ của

BU-RA-TI-NÔ

huongmaitruongxua.vn



Họa sĩ A. CA-NÊP-XKI



Nhà xuất bản Tiên bộ

Mát-xơ-va

In theo bản dịch của Nhà xuất bản
Kim đồng, Hà-nội
Người dịch: ĐỖ ĐỨC HIỆU

A. ТОЛСТОЙ
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО
На вьетнамском языке

© Nhà xuất bản Tiền bộ, 1978

T 70802 - 169
014 (01) - 82 без объявления

4803010102

Thân tặng
Lút-mi-lạ I-li-ni-sna Tôn-xtai-a

LỜI NÓI ĐẦU

Ngày xưa, cách đây lâu, lâu lắm, hồi tôi còn bé tí, tôi được đọc một quyển sách tên là «Pi-nôc-kì-ô, hay truyện phiêu lưu của chú búp bê gỗ». (Trong tiếng Ý - bé gỗ gọi là Bu-ra-ti-nô).

Tôi thường hay kể chuyện phiêu lưu hấp dẫn của Bu-ra-ti-nô cho các bạn nhỏ của tôi nghe. Nhưng sách thì mất rồi, nên mỗi lần, tôi lại kể khác đi, lại bịa đặt thêm những mẫu chuyện phiêu lưu không có trong sách.

Bây giờ, sau bao năm trời đằng đằng, tôi nhớ lại người bạn cũ Bu-ra-ti-nô; để rồi tôi kể cho các cháu nghe câu chuyện lạ lùng về chú bé gỗ ấy.

A-lếch-xây Tôn-xtôi



*Bác thợ mộc Giu-dép-pơ nhặt được
một thanh củi biết nói tiếng người*

Ngày xưa, ngày xưa, ở một thành phố nhỏ trên bờ Địa Trung Hải, có bác thợ mộc Giu-dép-pơ, tuổi đã già; người ta gọi bác là bác Mũi Xanh.

Một hôm, đi đường, bác nhặt được một thanh củi, một thanh củi thường thôi, vẫn dùng để đốt lò sưởi những ngày đông tháng giá.

Bác nghĩ thầm: «Hừ, mang về may ra lại được việc... Chẳng hạn, có thể đóng cái chân bàn...»

Bác Giu-dép-pơ đeo đôi mực kính buộc xoắn một sợi dây lên mắt — đôi mực kính cũng già nua tuổi tác lắm rồi. Bác cầm thanh củi lật đi lật lại, rồi lấy rìu đẽo cho vuông.

Nhưng vừa động đèn thì bác nghe thấy một tiếng kêu rất nhỏ nhẹ:

— Ái! Ái! Xin bác nhẹ tay cho!

Bác Giu-dép-pơ kéo đôi kính ra tận đầu mũi rồi nhìn khắp phòng mọc, — chẳng có ai cả...

Nhìn xuống gầm bàn; — chẳng có ai...

Nhìn vào bồ vỏ bào, — chẳng có ai...

Nhô đầu ra ngoài nhìn, — chẳng có ai...

Bác nghĩ bụng: «Có lẽ mình nằm mê chắc! Có quái ai đâu mà kêu!»

Bác lại cầm lấy cái rìu, vừa bỏ xuống thanh củi thì lại nghe thấy tiếng rên rĩ khe khẽ:

— Trời ơi! Đau quá! Tôi đã bảo bác rồi mà!

Lần này, bác Giu-dép-pơ mới hoảng lên thật sự. Bác phát nóng, phát sốt lên, hơi nóng bốc nhòa cả cặp mắt kính... Bác xem xét cẩn thận mọi xó trong buồng, chui cả vào tận lò sưởi mà nhìn. Bác vẹo cổ nhìn rõ lâu vào lòng ống khói xem có ai không.

— Không, chẳng có ai hết.

Bác đành bụng bảo dạ: «Hay là tại mình uống cái gì nặng quá, nên tai nó ù lên chẳng».

Không phải, hôm nay bác chẳng uống gì khác mọi ngày cả. Bác hơi yên tâm, bác cầm lấy cái bào. Bác lấy búa gõ mấy cái vào lưỡi bào cho vừa khớp rồi đặt thanh củi lên bàn. Nhưng bào vừa đặt lên thanh củi thì bác lại nghe thấy một tiếng kêu thắt vọng khe khẽ:

— Ái! Ái! Ái! Bác ơi, bác đừng đâm cháu thê nữa, bác ơi! Bác Giu-dép-pơ vớt bào xuống đất, lùi, lùi mãi rồi ngã bệt xuống: bác đã đoán đúng, cái tiếng ấy ở thanh củi phát ra.

*Bác Giu-dép-pơ cho bác Các-lô thanh củi
biết nói*

Vừa lúc ấy, bác Các-lô là người bạn già của bác Giu-dép-pơ bước vào nhà. Bác Các-lô vốn là một tay chơi đàn đại phong cầm.

Ngày trước, bác Các-lô đầu đội cái mũ rộng vành, lang thang tỉnh này sang tỉnh khác với một cái đàn phong cầm tuyệt đẹp để kiếm ăn bằng tiếng đàn, câu ca.

Bây giờ bác đã già lại yếu, đàn thì gãy đã từ lâu rồi.

Bác vừa bước vào vừa nói:

— Ấy, chào bác Giu-dép-pơ, bác làm gì mà bỏ lê bỏ càng thế?

Bác Giu-dép-pơ vừa *p vừa lăm lét nhìn thanh củi:

— Bác ạ, mất cái *p nhỏ rồi, rơi chỗ quái nào chẳng biết nữa! Còn bác, dạo này ra sao?

Bác Các-lô trả lời:

— Khó lắm bác ạ. Đã nghĩ nát óc mà chẳng biết sống cách nào. Bác xem có cách gì giúp tôi, hay mách hộ ý kiến...

Bác Giu-dép-pơ nghĩ thầm: «Mình phải tống quách cái thanh củi đáng nguyên rùa này đi mới được», rồi vui vẻ bảo bạn:

— Khó gì! Khó gì! Đây, bác cứ nhìn cái thanh củi trên bàn mà xem, đẹp tuyệt! Bác Các-lô ạ, bác lấy mang về xem...

Bác Các-lô buồn bã đáp:

— Được. Nhưng để làm gì? Cái xó nhà tôi, đèn lò sưởi cũng không có mà đốt củi.

— Không phải nói bông đâu, bác về lấy con dao nhọn, gọt một con búp bê, rồi dạy nó nói mấy câu ba lơ, dạy nó hát, nó múa. Thế rồi bác đem nó ra phở làm trò, thế là bác có cơm ăn, rượu uống.

Lúc ấy, bỗng nghe thấy một tiếng reo vui vẻ, từ phía thanh gỗ ở trên bàn:

— Phải đây! Ý kiến của bác Mũi Xanh hay quá! Hoan hô!

Bác Giu-dép-pơ sợ run lấy bầy, còn bác Các-lô chỉ hơi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn xung quanh. Tiếng nói ấy ở đâu? Rồi bác bảo bác Giu-dép-pơ:

— Được, tôi nghe bác. Bác đưa thanh củi tôi xem thử.

Bác Giu-dép-pơ cầm thanh củi, giúi vội vào tay ông bạn.

Không biết vì bác nhỡ tay, hay vì thanh củi tự nó nhảy lên một cái, mà nó cộc đánh chát vào đầu bác Các-lô. Bác cúi tiết:

— Cho cái kiểu ấy à?

— Xin lỗi bác, không phải tôi định va vào đầu bác đâu.

— Thề ra tự tôi làm cộc chắc!

— Không, không phải thề... chắc là tại thanh củi nó đập bác đây.

— Láo, chính bác đập vào đầu tôi.

— Chẳng phải tôi...

— Xưa nay tôi vẫn biết bác là người nát rượu. Nay lại biết thêm bác là kẻ nói dối nữa.

Bác Giu-dép-pơ giận quá, thét lên:

— À, anh này muốn gây sự hả? Có giỏi thì lại đây!

— Lại đây, tao vắn mũi mày!

Thề là hai bác cúi tiết, nhảy xổ vào đánh nhau. Bác Các-lô túm lấy mũi bác Giu-dép-pơ, còn bác Giu-dép-pơ thì nắm lấy mớ tóc mai đã bạc của bác Các-lô.

Hai bác cứ thế thụi nhau ra đàng. Một giọng nói xúc xiểm the the phát lên từ thanh củi:

— Cứ đánh nhau đi! Đánh nhau nữa đi!

Được một lúc, hai ông bạn già mệt lử.

Bác Giu-dép-pơ bảo:

— Thôi, dàn hòa nhé!

— Được, dàn hòa!

Hai người ôm hôn nhau. Bác Các-lô cầm thanh củi mang về nhà.



*Bác Các-lô gọt được một con búp bê gỗ
đặt tên là Bu-ra-ti-nô*

Bác Các-lô ở dưới gầm một cầu thang; cái xó nhà tối tăm này chỉ có độc một cái lò sưởi, đối diện với cửa.

Nhưng cái lò sưởi xinh đẹp ấy, với ngọn lửa bốc cháy và cái chảo nghi ngút khói trên đồng lửa nào có phải là của thật đâu. Chỉ toàn là những thứ vẽ trên một tấm vải cũ treo sát vào tường.

Bác Các-lô bước vào nhà, ngồi phịch xuống cái ghế độc nhất trong buồng, bên một cái bàn què chân. Bác lật đi lật lại thanh củi theo mọi chiều, rồi lấy dao bắt đầu gọt con búp bê.

Bác nghĩ bụng: «Biết đặt tên nó là gì? Hay gọi là Bu-ra-ti-nô? Đặt cái tên ấy hẳn mình sẽ gặp may. Mình quen một gia đình, cả nhà tên là Bu-ra-ti-nô: Nào Bu-ra-ti-nô bố, Bu-ra-ti-nô mẹ, Bu-ra-ti-nô con... Họ sống vui vẻ, chả phải lo nghĩ gì».

Thoạt tiên, bác khắc mở tóc, cái trán, rồi hai con mắt...

Bỗng nhiên hai con mắt mở giương ra, trừng trừng nhìn bác.

Bác Các-lô chả tỏ vẻ gì sợ hãi cả, bác dịu dàng hỏi:

— Hai con mắt gỗ kia, sao nhìn ta chăm chăm thế?

Con búp bê chẳng nói chẳng rằng. Chắc là tại chưa có miệng đấy. Bác Các-lô khắc đèn đôi má, rồi cái mũi, một cái mũi bé nhỏ như cái mũi thường...

Nhưng bỗng nhiên, cái mũi ấy cứ dài ra, dài mãi ra, đầu mũi thì nhọn hoắt. Bác không nhìn được, phải kêu lên:

— Không được, sao dài quá thế...

Bác muốn cắt đi cái đầu mũi, nhưng cái mũi co rúm lại, tránh bàn tay của bác. Mũi cứ giữ nguyên hình, vừa dài vừa nhọn dần về hiệu kỳ.

Bác Các-lô khắc đèn cái miệng. Hai cái môi vừa thành hình, miệng đã mở to tướng:

— Hi hi hi! Hà hà hà!

Rồi một cái lưỡi đỏ, dài và nhọn, có vẻ láu lỉnh, thè luôn ra ngoài.

Bác Các-lô không chú ý đến những điều bộ ấy nữa. Cứ thế, bác bào, bác đục, khoét. Bác gọt cho con búp bê cái cằm, cái cổ, hai vai, cái mình, hai cánh tay...

Nhưng vừa gọt xong ngón tay út thì Bu-ra-ti-nô đã giơ hai nắm tay cứ thế đâm vào cái trán hói của bác Các-lô, cầu véo, cù bác. Bác ôn tồn bảo:

— Này, tao chưa gọt xong mà mày đã nghịch ngợm quá thế...
Thế rồi ra mày còn nghịch đến đâu hả con?

Bác nghiêm nghị nhìn Bu-ra-ti-nô. Bu-ra-ti-nô cũng tròn xoe hai mắt như mắt con chuột nhắt, nhìn lại bác Các-lô.

Bác Các-lô lấy một miếng gỗ dẻo hai ông chân rỗng dài và hai bàn chân rất to. Xong đâu đấy, bác đặt thẳng bé xuống đất cho nó tập đi.

Bu-ra-ti-nô chập chững một lúc, bước một bước, hai bước, rồi đi ra phía cửa, bước qua ngưỡng cửa và... chạy một mạch ra ngoài đường.

Bác Các-lô lo lắng, liền chạy theo:

— Này, thằng ranh, có về ngay không?

Ai ngờ Bu-ra-ti-nô chạy nhanh như con thỏ, đôi giày gỗ cứ gõ «cạch, cạch» liên hồi trên mặt đường. Bác Các-lô kêu to:

— Bắt lấy nó! Bắt lấy nó!

Khách qua đường chỉ trông Bu-ra-ti-nô chạy tròn, phá lên cười. Một viên sen đầm to lớn, râu mép cong vút, đầu đội cái mũ ba sừng, đứng ngay ở giữa ngã tư đường.

Thầy chú bé gỗ chạy, lão ta liền xoạc hai cẳng ra, chắn ngang cả phố. Bu-ra-ti-nô định chui qua thì lão ta đã tóm lấy mũi nó, cứ thế giữ chặt cho đến khi bác Các-lô chạy đến nơi. Bác thở hồn hà hồn hên bảo:

— Rồi mày xem, rồi mày biết tay tao!

Nói rồi, bác định nhét Bu-ra-ti-nô vào túi áo...

Chẳng mấy khi được một ngày đẹp trời như hôm nay, lại trước mặt mọi người, đời nào Bu-ra-ti-nô chịu chui vào túi áo, đầu thì lộn xuống, chân chổng ngược ra ngoài. Nó liền quay ngoắt lại, ngã xuống mặt đường, giả vờ chết...

Viên sen đầm thầy vậy bảo:

— Ài chà! Có chuyện rồi đây!

Khách qua đường xúm đông chung quanh. Họ thấy Bu-ra-ti-nô nằm sóng soài dưới đất thì lắc đầu. Có người nói:

— Tội nghiệp thằng bé, chắc là nó đói quá...

Người khác lại bảo:

— Bác Các-lô đánh chết nó rồi. Cái lão chơi đàn ấy làm ra về ta đây phúc hậu, nhưng thật ra ác bỏ mẹ, tàn nhẫn lắm...

Thế là viên sen đầm râu xồm tùm lầy áo bác Các-lô, dẫn bác về sở Sen đầm. Bác Các-lô cứ lê chân trên đường mà rên rỉ:

— Trời ơi... Tôi đeo với đục cái thằng nhãi này, chỉ tỏ mang khổ vào thân.

Lúc thầy không còn ai ở ngoài phố nữa, Bu-ra-ti-nô mới ngóc cả mũi dậy, nhìn xung quanh và chạy tót về nhà, vừa chạy vừa nhảy...

Bác dề mền khuyên nhủ Bu-ra-ti-nô

Khi Bu-ra-ti-nô về đến nhà, nó nhảy xuống đất, cạnh chân ghề.

Nó nghĩ thầm: «Mình biết giờ trò chơi gì bây giờ nhỉ?»

Chúng ta chớ quên rằng Bu-ra-ti-nô mới sống được có một ngày.

Nó còn dại dột lắm, chẳng biết tí gì, chẳng biết một tí gì hết.

Bỗng nó nghe thầy tiếng kêu: «Cơ-ri! Cơ-ri! Cơ-ri!»

Bu-ra-ti-nô quay đầu lại, nhìn khắp gian nhà:

— Ủa! Ai thế nhỉ?

— Ta đây! Cơ-ri! Cơ-ri!

Bu-ra-ti-nô thấy một con vật giống như con gián, nhưng đầu lại như đầu châu chấu. Con vật đậu trên tường, bên trên cái lò sưởi, miệng khê kêu cơ-ri, cơ-ri. Hai mắt nó lồi ra, long lanh màu ngũ sắc, như bằng thủy tinh. Râu nó vẩy vẩy. Bu-ra-ti-nô hỏi:

— Ủa, anh là ai?

— Ta là Dề mền. Ta ở nhà này đã trên một trăm năm nay.



Bu-ra-ti-nô hét:

— Tôi là chủ cái nhà này! Cút đi!

— Được, ta sẽ đi, tuy rằng ta phải đau lòng từ biệt căn nhà ta đã sống một thế kỷ nay. Nhưng, trước khi ta đi, ta khuyên nhủ mi một điều.

— Tôi không cần nghe lời khuyên của một lão dề mèn lắm cảm.

— Bu-ra-ti-nô ạ, mi chớ giờ trò nghịch ngợm, mi phải nghe lời bác Các-lô. Mi không được vô cớ ra khỏi nhà; ngay từ ngày mai, mi phải đi học. Đây, ta khuyên mi điều ấy. Nếu không, mi sẽ gặp nhiều chuyện nguy hiểm. Những cuộc mạo hiểm ghê gớm đang chờ mi. Cuộc đời mi không đáng giá một đồng trinh mề.

— Tại sao vậy?

— Rồi mi sẽ biết.

— Cái lão dề mèn lụ khụ đèn hay! Tôi thích những cuộc mạo hiểm nhát trần đời! Mai, sớm tinh mơ, tôi sẽ trèo ra khỏi nhà, tôi sẽ leo lên cây, phá tổ chim, tôi sẽ trêu ghẹo bọn nhóc ngoài phố, tôi sẽ kéo đuôi chó, đuôi mèo... tôi sẽ làm đủ mọi trò.

— Bu-ra-ti-nô, ta thương hại mi, phải, ta thương hại mi, mi sẽ tha hồ mà khóc.

— Sao lại khóc?

— Bởi vì cái đầu gỗ của mi thật là ngu ngốc.

Nghe vậy, Bu-ra-ti-nô nhảy lên ghế, rồi từ ghế nhảy lên bàn. Nó vớ lấy cái búa, nhằm đầu bác dề mèn mà ném.

Bác dề mèn khôn ngoan thờ dài, vầy vầy râu, rồi lẩn ra phía sau lò sưởi, biến mất. Bác từ giã căn nhà, không bao giờ quay trở lại nữa.

Bu-ra-ti-nô suýt chết vì đại đột.

*Cha Các-lô may cho nó bộ quần áo bằng giấy màu
và mua cho nó quyển sách vỡ lòng*

Sau khi xảy ra chuyện không hay với bác dề mèn, Bu-ra-ti-nô thầy ở trong buồng buồn quá. Ngày hôm ấy, nó thầy dài đằng đẳng, mãi không tới. Dạ dày thằng bé cũng thầy xồn xang.

Bu-ra-ti-nô nhắm nghiền mắt lại và bỗng thấy một con gà quay nằm gọn thon lòn trong một cái đĩa.

Tức khắc nó mở choàng mắt ra, gà và đĩa biến đâu mất.

Bu-ra-ti-nô lại nhắm mắt, nó lại trông thấy cái đĩa; lần này nó thấy nửa đĩa đầy áp bánh, nửa đĩa đầy mứt quả thơm ngon.

Nó lại mở mắt: chẳng thấy đĩa với bánh cùng mứt đâu cả.

Bây giờ nó mới biết là mắt nó hoa vì bụng đói cồn cào.



Nó liền nhảy ra phía lò sưởi, thọc mũi vào cái chảo đang sôi trên ngọn lửa. Nhưng mũi nó chọc thủng cả chảo vì lò lửa, khói với chảo chỉ là những hình mà bác Các-lô vẽ trên một tấm vải cũ.

Bu-ra-ti-nô rút mũi ra, nhìn qua lỗ hồng. Đằng sau tấm vải, trong tường hình như có một cái cửa con, nhưng mạng nhện che kín không trông thấy gì hết.

Bu-ra-ti-nô đi sục sạo khắp các xó, mong kiếm được mẩu bánh hay cái xương gà nào mèo nhá thừa còn sót.

Nhưng chao ôi! Nhà bác Các-lô chả còn tí gì dành cho bữa cơm tôi.

Bỗng Bu-ra-ti-nô thấy một quả trứng gà trong vỏ bào. Nó vớ lấy đặt trên lế cửa sổ rồi lấy mũi gõ vào vỏ trứng kêu: tồ, tồ, tồ. Vỏ trứng vỡ tan. Một tiếng kêu trong trứng bật ra.

— Cảm ơn chú bé gỗ nhé!

Một chú gà con nhảy tót ra, mắt long lanh, đuôi chỉ có một dùm lông tơ.

— Thôi chào chú nhé. Mẹ tớ chờ tớ ngoài sân lâu lắm rồi.

Chú gà vụt qua cửa sổ, bay mất.

— Ồi trời ơi, ời trời ơi! Đói quá đi mất!..

Trời bắt đầu tối. Căn buồng tối sẫm lại.

Bu-ra-ti-nô ngồi bệt xuống cạnh đồng lửa vẽ trên tường, kiên bò bụng vì đói quá.

Chú bé trông thấy một cái đầu con gì to tướng từ dưới đất chui lên phía dưới cầu thang. Một con vật màu tro xám, chân ngắn cùn cùn, trườn lên, đánh hơi rồi thò hẳn ra.

Nó từ từ bò lại phía vỏ bào. Nó chui tọt vào vỏ, đánh hơi, sục sạo, rồi ra về tức giận lắm; nó bới vỏ bào kêu sột soạt. Chắc hẳn là nó tìm cái trứng Bu-ra-ti-nô vừa đập vỡ.

Nó chui ra khỏi vỏ, tiến đến gần Bu-ra-ti-nô. Nó ngửi ngửi chú bé, mũi dùm lại; mũi nó đã đen thui trũi lại điếm mỗi bên bốn cái râu dài. Nhưng, chẳng đánh hơi thấy mùi gì ngon lành, nó liền bỏ đi, kéo lê thê cái đuôi ở đằng sau.

Trông thấy cái đuôi mà ngứa ngáy cả chân tay! Bu-ra-ti-nô chỉ muốn kéo lấy đuôi mà nghịch. Thề là Bu-ra-ti-nô chẳng ngần ngại gì mà không nghịch.

Con vật ấy là lão chuột già Su-sa-ra độc ác có tiếng.

Lão chuột hoảng quá, chạy đâm bỏ về phía cầu thang, lúi theo cả chú bé gỗ. Lúc chuột biết là chính cái chú bé gỗ ấy trên nó thì nó quay ngoắt lại, giận dữ nhảy xổ vào hông cắn lấy cổ chú.

Bây giờ đèn lướt Bu-ra-ti-nô sợ hết hồn. Chú ta buông vội tay ra, nhảy tót lên ghế; gớm, cái đuôi sao lạnh thê! Chuột già đuổi theo.

Bu-ra-ti-nô lại nhảy lên lễ cửa sổ. Chuột vẫn đuổi gấp theo sau.

Bu-ra-ti-nô lẩy hết sức nhảy một bước qua cái bàn. Chuột nhảy theo... Thề là nó tóm lấy cổ Bu-ra-ti-nô, vật chú ngã xuống, răng cạp



chặt lấy cổ rồi nhảy xuống đất, lòi chú xềnh xệch xuống gắm cầu thang. Bu-ra-ti-nô chỉ kịp hét lên mấy tiếng:

— Cha ơi! Cha Các-lô ơi!

Một tiếng trả lời:

— Ta đây, con ơi!

Cửa mở toang, bác Các-lô bước vào. Bác tụt luôn chiếc giày đi ở chân, ném trúng con chuột.

Lão chuột Su-sa-ra buông bé gỗ ra, nghiền răng, lủi măt. Bác Các-lô đỡ Bu-ra-ti-nô dậy, miệng lẩm bẩm nói:

— Thầy chưa, con dại dột quá!

Bác coi kỹ thằng bé xem nó có bị thương không. Bác đặt nó ngồi trong lòng, móc túi lấy ra một củ hành rồi bóc vỏ:

— Này con, ăn đi.

Bu-ra-ti-nô ngoạm lấy củ hành, nhai rau rầu. Rồi nó giụi đầu vào cái má ram ráp của bác Các-lô nói:

— Cha ạ, từ nay con sẽ ngoan, hết sức ngoan... Bác dề mền khuyên con nên đi học.

— Thế à? Thế thì hay lắm con ạ.

— Nhưng cha này, con trần trụi, áo quần chẳng có, lại toàn bằng gỗ, trẻ con ở trường nó chê con măt thôi!

Bác Các-lô gãi gãi cái cằm lờm chờm râu, bảo nó:

— Con nói phải đây.

Bác châm đèn, lấy kéo, lấy hồ và mấy mảnh giấy màu.

Bác cắt và dán một cái áo màu hạt dẻ nhỏ xíu và cái quần đùi màu xanh tươi. Bác lấy miếng da ở giày cũ khâu một đôi giày cho Bu-ra-ti-nô. Rồi lại cắt chiếc bút tất cũ làm một cái mũ có nùm.

Bác mặc quần áo cho Bu-ra-ti-nô, bảo nó:

— Đây, quần áo đủ cả rồi nhé. Phải cho ngoan đây.

Bu-ra-ti-nô thưa:

— Cha ạ, thế không có sách vở lòng thì đi học làm sao được?

— À, à... con nói phải đây.

Bác Các-lô gãi gãi đầu. Bác lấy cái áo cũ độc nhất của bác, vắt lên vai, rồi ra phố.

Một lát sau, bác trở về, tay cầm một quyển sách vỡ lòng, nhưng áo không còn nữa. Sách in những chữ to tướng, có nhiều tranh ảnh rất vui. Bác bảo Bu-ra-ti-nô:

— Đây, sách vỡ lòng của con đây. Học cho ngoan, con nhé.

— Thề áo của cha đâu?

— Áo ấy à? Cha bán rồi... Nhưng không sao, cha không mặc áo cũng được... Cốt là con được sung sướng.

Bu-ra-ti-nô giụi mũi vào hai bàn tay bác, nó nói:

— Con đi học rồi ngày sau lớn lên, con mua đền cha một nghìn cái áo mới rõ đẹp...

Thề là cái buổi tối đầu tiên ra đời, Bu-ra-ti-nô mong muốn sống ngoan ngoãn, theo lời khuyên của bác để mền.

*Bu-ra-ti-nô bán quyển sách vỡ lòng
để mua một cái vé xem múa rối*

Sáng sớm hôm sau, Bu-ra-ti-nô cho sách vào một cái túi con rồi chạy đi học.

Đọc đường, nó chẳng để mắt nhìn quà bánh bày trong các tủ hàng: nào bánh bích quy mật ong, nào bánh ngọt, cả những con gà bằng đường phèn cắm vào que nữa.

Nó cũng chẳng thiết nhìn bọn trẻ con thả diều...

Mèo vằn Ba-di-li-ô chạy ngang qua phố, nó cũng chẳng thèm tóm lấy đuôi mà kéo.

Càng gần gần trường, Bu-ra-ti-nô càng nghe rõ tiếng âm nhạc hình như từ phía bờ biển Địa Trung Hải vọng tới.

Tiếng sáo véo von: pí! pí! pí!

Tiếng vi-ô-lông: là la lá la!

Chũm chọe: chập cheng, chập cheng!

Trồng kều: bung bung!

Đi đèn trường thì phải rẽ tay phải. Tiếng âm nhạc thì ở phía tay trái.
Không hiểu sao chân Bu-ra-ti-nô lại vấp phải gì đấy và cứ tiến về phía có tiếng âm nhạc.

— Pì, pì, pì!

— Chập cheng! Lá la! Chập cheng! Lá la...

— Bung bung!

Bu-ra-ti-nô nói to một mình:

— Trường chả biết đi đâu được mà sợ. Mình ra ngó qua, nghe kèn trông một lúc rồi chạy đèn lớp cũng vừa.

Thế rồi ba chân bồng cồng, nó chạy ra phía bờ biển. Nó thấy một gánh hát rong căng rạp vải, cờ xanh đỏ bay phấp phới theo gió biển.

Bồn nhạc sĩ vừa chơi đàn vừa rún rẩy trên một cái bục.

Bên dưới, một người đàn bà to béo tươi cười ngồi bán vé.

Trước cửa rạp, vô số người tụ tập: nào con trai, con gái, lính tráng, các bác bán nước quả, các chị vú em bẻ em bé, lính cứu hỏa, bác đưa thư. Tất cả đều ngược mắt đọc một tờ quảng cáo lớn:

RẠP MÚA RỒI

CHỈ DIỄN MỘT BUỔI

Nhanh nhanh kéo hết!

Nhanh nhanh kéo hết!

Nhanh nhanh kéo hết!

Bu-ra-ti-nô kéo vạt áo một thằng bé:

— Cậu này, cậu có biết mấy xu một vé không?

Chú bé kia từ từ trả lời qua kẽ răng:

— Bồn xu, chú bé gõ ạ.



— Cậu ạ... thẻ này này... tớ quên mất ví ở nhà rồi... Cậu cho tớ vay bốn xu có được không?

Cậu bé kia huýt sáo khinh bỉ:

— Đồ ngốc!

Bu-ra-ti-nô khóc lóc van nài:

— Tớ thèm xem múa rồi quá. Hay là tớ bán cho cậu cái áo đẹp này bốn xu nhé...

— Áo giấy mà bốn xu à? Thôi đi, tìm thằng ngốc khác mà bán.

— Thẻ cái mũ xinh xinh của tớ vậy...

— Mũ giấy này à? Có để mà đi vớt nòng nọc... Thôi đi mà tìm thằng ngốc khác.

Bu-ra-ti-nô thèm xem quá, mũi nó lạnh toát lại.

— Này cậu, hay cậu lấy quyển vở lòng này, bốn xu thôi...

— Có tranh không?

— Khỏi tranh đẹp, lại có cả chữ to tướng nữa.

Cậu bé kia cầm lấy sách, đành lòng đem bốn xu đưa cho Bu-ra-ti-nô:

— Được, thẻ đưa sách đây.

Bu-ra-ti-nô chạy vội tới bà béo tươi cười, hét to:

— Bà ơi, bán cho cháu một cái vé xem múa rồi, cho cháu hàng ghế đầu ấy.

Trong lúc trình diễn hài kịch bọn con rồi nhận ra

Bu-ra-ti-nô

Bu-ra-ti-nô ngồi ở hàng ghế đầu. Nó hân hoan ngắm nghía cái màn buông kín.

Trên màn, vẽ vô số những cảnh rất mê: những người bé tí đang nhảy múa; các cô bé đeo mặt nạ đen; những ông râu xồm đội mũ nhọn hoắt lồm đồm sao, trông đèn góm, một ông mặt trời giống như cái bánh, có đủ mắt mũi.

Ba tiếng chuông, màn cuốn lên.

Sân khấu bé tí xíu, hai bên có cây cắt bằng bìa. Một cái đèn treo trên cây giả làm mặt trăng, hai con thiên nga bằng bông mủ vàng, bơi trên một tấm gương con phản chiếu ánh đèn.

Một người bé tí tẹo mặc áo khoác trắng, tay dài, tiến lên giữa vòm cây.

Mặt anh ta bôi phấn trắng, chẳng khác gì thuốc đánh răng ¹.

Anh ta chào tất cả mọi người, giọng buồn bã:

— Chào quý vị. Tôi là Pi-e-rô... Chúng tôi xin trình diễn vở hài kịch «Cô bé tóc xanh» hay là «Ba mươi ba cái bóp tai». Người ta sẽ đánh tôi, tát tôi, bóp tai tôi... Câu chuyện vui lắm ạ...

Một người khác nhảy từ phía sau cái cây khác bằng bìa ra. Anh chàng này mặc áo kẻ ô vuông như cái bàn cờ tướng vậy. Anh chàng chào mọi người:

— Chào quý vị. Còn tôi, tôi là Ác-lơ-canh!

Anh chàng quay lại phía Pi-e-rô, tát hai cái tát nên thân, phần trên má Pi-e-rô bay là tả.

— Mày khóc lóc cái gì, thằng ranh kia?

Pi-e-rô đáp:

— Tôi buồn lắm... tôi muốn lấy vợ.

— Thế sao mày không lấy?

— Người yêu bỏ tôi rồi.

— Khà, khà, khà, — Ác-lơ-canh phá lên cười. — Ra thế. Đồ ngốc!

Ác-lơ-canh cầm cái gậy, đánh Pi-e-rô:

— Người yêu mày tên là gì?

— Thế tôi nói thì ông không được đánh tôi nữa chứ?

— Không... Tao mới thử một tí thôi.

— Được, thế thì tôi nói: cô ấy là tên Man-vi-na, hay là cô bé tóc xanh.

¹ Thuốc đánh răng bột.

— Khà — khà — khà, — Ác-lơ-canh cười rộ lên rồi lại đánh Pi-e-rô ba cái bốp tai. — Thưa quý vị, quý vị nghe xem... Đồi thuở nhà ai lại có cô bé tóc xanh bao giờ.

Ngay lúc ấy, anh chàng quay về phía người xem thì thấy ở hàng ghế đầu có một chú bé gỗ, miệng rộng đến mang tai, mũi dài, đầu đội một cái mũ vải tí tẹo, có núm. Tức thì Ác-lơ-canh trở Bu-ra-ti-nô, reo lên:

— Trời ơi, anh bạn Bu-ra-ti-nô đây này.

Pi-e-rô hắt hắt hai ông tai áo, hét to:

— Bu-ra-ti-nô thật đây này!

Không biết bao nhiêu cô cậu múa rồi từ phía sau các cây bằng bìa nhảy cả lên sân khấu: các cô gái đeo mặt nạ đen, các lão râu xồm góm chét đội mũ nhọn hoắt, đàn chó xù, mắt bằng khuy, những chú gù mũi hình quả dưa chuột.

Tất cả bọn múa rồi chạy đến gần dãy đèn phía ngoài sân khấu. Họ nhìn Bu-ra-ti-nô rồi la lên:

— Bu-ra-ti-nô thật! Bu-ra-ti-nô đây này. Về đây với chúng tớ đi.

Về với chúng tớ, góm ông mãnh!

Bu-ra-ti-nô nhảy tót lên bụi, rồi nhảy lên sân khấu.

Bọn múa rồi túm lấy nó, ôm ghì lấy nó mà hôn hít, sờ mó. Rồi cả bọn đồng ca bài «Điệu múa chim»:

Sáng sớm tinh mơ
Trên sân cỏ mượt
Chim múa chim ca
Mỏ chim la đà
Múa điệu Ca-ra-ba,
Hai chàng bộ dờ
Giơ chân gỗ trông
Ếch thời kèn đồng
Là lá la la
Mỏ chim la đà
Múa điệu Ba-ra-ba.

thoigiangxua.vn



Chim múa chim ca
Vui sướng chan hòa.
Mỏ chim la đà,
Điệu múa Ca-ra-ba!

Người xem, ai cũng rất cảm động. Một chị vú em rơi nước mắt. Một bác lính cứu hỏa nức nở khóc. Chỉ có bọn trẻ con ở cuối phòng là bực tức. Chúng giậm chân thình thình:

— Thôi đi, ôm hôn nhau mãi! Còn bé bỏng gì! Diễn tiếp đi!

Thấy ồn ồn, một người trông vẻ dữ tợn trong hậu trường nhô đầu ra xem. Trông lão chết khiếp đi được. Bộ râu xồm của lão đen, rậm, lại dài quét đất. Lão trợn tròn hai con mắt lồi. Răng lão to như răng cá sấu cứ đánh vào nhau cồng cộc. Tay lão cầm một cái roi có bảy dây da. Lão ta là chủ rạp múa rối, tiền sĩ khoa múa rối, tên là Ca-ra-ba Ba-ra-ba.

Lão nhìn Bu-ra-ti-nô, thét:

— À à! Ổ ồ! Mày phá rối buổi diễn kịch tuyệt vời của tao phải không?

Lão tóm lấy Bu-ra-ti-nô, xách về kho chứa đồ, treo lên một cái đinh. Rồi lão trở ra, tay giờ roi da dọa nạt, bắt đoàn múa rối phải tiếp tục biểu diễn. Những diễn viên tí hon diễn qua quýt cho xong vở kịch. Màn buông xuống. Mọi người tản mạn ra về.

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba, tiền sĩ khoa múa rối, vào bếp ăn cơm.

Lão nhét râu vào túi cho đỡ vướng, ngồi trước lò sưởi. Trên ngọn lửa đang quay một con thỏ và hai con gà. Lão liềm đầu ngón tay, sờ vào món thịt có lẽ chưa chín. Trong lò thiếu củi. Lão đập tay ba cái: Ác-lơ-canh và Pi-e-rô chạy ra. Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba bảo:

— Mang thẳng nhãi Bu-ra-ti-nô ra đây cho tao. Nó bằng củi khô, nỏ lắm. Để tao đút nó vào lò nướng cho thịt chóng chín.

Ác-lơ-canh và Pi-e-rô vội quỳ xuống đất xin tha chết cho Bu-ra-ti-nô. Lão chủ gầm lên:

— Roi đâu bay!

Hai chú đành phải vào buồng kho tháo Bu-ra-ti-nô xuống, lôi nó xuống bếp, vừa đi vừa khóc.

*Ca-ra-ba Ba-ra-ba đã không đốt Bu-ra-ti-nô,
lại cho nó năm đồng tiền vàng và tha cho về nhà*

Lúc hai chú múa rồi đặt Bu-ra-ti-nô xuống đất, trước lò lửa, thì lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba đang bận thổi bếp. Bỗng mắt lão đỏ ngầu máu. Mũi lão, mặt lão nhăn nhúm lại ghê gớm. Chắc hẳn là một cục than hồng đã nhảy vào lỗ mũi. Lão vừa trợn tròn mắt vừa rên rĩ:

— Úi, úi... Hắt xì hơi!

Lão hắt hơi mạnh quá, tro than bay tứ tung cả lên trong lò lửa.

Cứ khi lên cơn là lão hắt hơi liên tù ti đến năm mười cái, có khi đến trăm cái. Cái cơn hắt hơi ấy làm lão ta yếu đi và thành hiền từ hơn.

Pi-e-rô véo trộm Bu-ra-ti-nô một cái:

— Cậu thử lửa lúc lão ta ngừng hắt hơi mà nói xem sao.

— Hắt xì hơi! Hắt xì hơi!

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba há hốc mồm, hắt hơi ầm ỉ, vừa lắc đầu vừa giậm chân. Mọi vật trong bếp rung chuyển cả: cửa kính, cốc tách kêu loảng xoảng, xoong chảo lắc la lắc lư trên tường.

Lựa đúng lúc giữa hai cái hắt hơi, Bu-ra-ti-nô lấy giọng thảm thiết kêu rên khe khẽ:

— Khổ thân tôi! Khôn khổ thân tôi! Chẳng ai thương tôi với...

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba hét:

— Câm ngay, đừng khóc nữa. Mà không để tao... Hắt xì hơi!

Bu-ra-ti-nô nức nở khóc:

— Xin chúc ngài...

— Cảm ơn! Mà còn cha mẹ không?... Hắt xì hơi!

— Thừa ngài, tôi không đời nào có mẹ... Tôi khổ quá.

Bu-ra-ti-nô lại kêu: giọng nó the thé khiến Ca-ra-ba Ba-ra-ba thấy như kim châm vào tai. Lão giậm hai chân:

— Đừng kêu la nữa, đã bảo mà! Hắt xì hơi!.. Thề bò mày còn sống chứ?

— Thừa ngài, còn sống ạ...

— Bao giờ bò mày biết là mày đã giúp tao nướng chín con thỏ và hai con gà này, chắc là bò mày... Hắt xì hơi!

— Thề thì chắc hẳn là bò tôi sắp chết đói chết rét mất. Bò tôi đã già, chỉ trông vào một mình tôi. Xin ngài thương lấy tôi, tha cho tôi về.

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba găm lên:

— Đồ khỉ. Thương, thương cái gì? Phải nướng chín con thỏ với hai con gà này chứ. Nào, nhảy vào đồng lửa đi.

— Bẩm ngài, tôi không thể nhảy như thề được.

Ca-ra-ba Ba-ra-ba muốn cho Bu-ra-ti-nô khỏi khóc nhức tai, liền hỏi cho có chuyện:

— Sao lại thề?

— Bẩm ngài, một lần tôi đã thử thề mũi vào lò sưởi, hóa ra lại chọc được một lỗ thủng.

Ba-ra-ba ngạc nhiên.

— Thề thì lạ thật. Mũi mày mà chọc thủng được lò sưởi à?

— Bẩm, là vì lò sưởi và cái chảo chỉ là hình vẽ trên tấm vải.

— Hắt xì hơi!

Ba-ra-ba hắt hơi mạnh quá, Pi-e-rô bắn sang bên trái, Ác-lơ-canh bắn sang bên phải, còn Bu-ra-ti-nô quay tít như con quay.

— Thề mày thấy cái lò sưởi, lửa với cái chảo vẽ trên tấm vải ấy ở đâu?

— Ở buồng nhà bò tôi là Các-lô.

Ba-ra-ba chồm đứng dậy, vẫy vẫy hai tay, râu bay tứ tung.

— Các-lô à? Bò mày đây à? Thề ra nhà Các-lô có giấu cái...

Nói đến đây, lão nhét cả hai nắm tay vào miệng để khỏi buột ra một điều gì bí mật lắm. Lão đứng thề một lúc, hai con mắt tròn xoe nhìn chăm chăm vào đồng lửa đang tắt dần. Sau cùng lão nói:

— Được rồi. Thôi ta đành ăn thịt con thỏ và hai con gà chưa thật chín vậy. Tao tha chết cho mày. Hơn nữa...

Lão thò tay dưới bộ râu, móc túi gi-lê lấy ra năm đồng tiền vàng, rồi chia ra trước mặt Bu-ra-ti-nô:

— Này... cho mày tiền đây này, mang về cho bồ mày. Bảo tao gửi lời hỏi thăm nhé. Bảo bồ mày chớ có chết đói, chết rét đây. Nhất là chớ có dọn nhà ra khỏi cái buồng có treo tấm vải vẽ cái lò sưởi. Bây giờ thì đi ngủ đi, sớm mai chạy ngay về nhà.

Bu-ra-ti-nô đút năm đồng tiền vàng vào túi, lễ phép nói:

— Cảm ơn ngài, tôi giữ thì kỹ lắm, chẳng ai bằng.

Ác-lơ-canh và Pi-e-rô dẫn Bu-ra-ti-nô về buồng ngủ; bọn con rồi ôm chầm lấy nó hôn hít, sờ sờ mó mó. Bu-ra-ti-nô vừa thoát khỏi cái chết khủng khiếp, không hiểu tại sao. Bu-ra-ti-nô nói thăm với bọn con rồi:

— Chắc có gì bí mật đây.

thuongmaitruongxua.vn

*Trên đường về nhà,
Bu-ra-ti-nô gặp hai gã ăn xin:
mèo Ba-di-li-ô và cáo A-li-xa*

Sáng tinh mơ hôm sau, Bu-ra-ti-nô đem lại số tiền. Bàn tay nó có bao nhiêu ngón thì nó có bấy nhiêu đồng tiền vàng: năm đồng.

Nó vừa chạy về nhà vừa nhảy nhót, bàn tay nắm chặt năm đồng tiền. Nó khe khẽ nói một mình:

— Mình sẽ mua một cái áo mới cho bồ. Mình sẽ mua một đồng tương những bánh mật ong, những con gà bằng đường phèn.

Lúc rạp múa rồi cùng những lá cờ phướn phát bay đã khuất, nó thấy hai gã ăn xin kéo lê gót trên con đường bụi mù: cáo A-li-xa đi khắp khiêng ba chân và mèo Ba-di-li-ô mù cả hai mắt.

Không phải là con mèo Bu-ra-ti-nô gặp hôm qua ở ngoài phố.

Con này cũng tên là Ba-di-li-ô, cũng có vắn. Bu-ra-ti-nô định mặc kệ chúng nó, nhưng cáo A-li-xa đã cất tiếng nói, giọng ngon ngọt:

— Chào chú Bu-ra-ti-nô, chú đi đâu mà vội thê?

— Về nhà đây, về nhà bỏ tớ đây.

Cáo thờ dài nói, giọng càng ngon ngọt hơn:

— Không biết bỏ chú còn sống không. Tội nghiệp bác Các-lô quá. Chẳng bao giờ bác khổ như lúc này, vừa đói lại vừa rét.

Bu-ra-ti-nô xòe bàn tay cho cáo xem năm đồng tiền vàng.

— Thê có cái này thì sao?

Thầy tiền vàng, cáo bỗng nhiên giơ chân lên, còn mèo thì giương thao láo hai con mắt sáng như hai ngọn đèn xanh lè.

Bu-ra-ti-nô chẳng thấy điều ấy.

— Chú Bu-ra-ti-nô ngoan quá... Chỗ tiền ấy, chú định dùng làm gì?

— Tớ sẽ mua cho bỏ một cái áo mới... mua một quyển sách vỡ lòng nữa.

Cáo lắc đầu nói:

— Sách vỡ lòng à? Học để làm quái gì! Tớ, tớ đã học chán rồi đây, kết quả thê này này: tớ chỉ còn đi ba chân.

Mèo Ba-di-li-ô nhổ toẹt một bãi nước bọt ra về giận dữ lắm.

Nó nói:

— Sách vỡ lòng! Học với chả hành, mù mẹ nó cả hai mắt đây này.

Bên đường cái, quạ già đậu trên cành cây khô. Quạ nghe ngóng câu chuyện rồi kêu:

— «Quà! Quà!» Láo! Láo!

Tức thì mèo nhảy phốc lên cây, đập quạ một cái. Quạ ngã giúi xuống, vội bay đi, lông đuôi rơi tơi tả. Ba-di-li-ô lại giả vờ mù cả hai mắt. Bu-ra-ti-nô thấy vậy lạ lùng hỏi:

— Sao mày lại đánh nó thê?

Mèo đáp:

— Mắt tớ có trông thấy gì đâu. Tớ tưởng có con chó ở trên cây...

Cả ba cùng đi trên con đường đầy bụi. Cáo bảo:



— Chú bé này, chú đã thông minh lại ngoan ngoãn. Chú có thích được nhiều tiền gấp mười thê này không?

— Sao lại không? Nhưng làm thê nào?

— Dễ như bỡn. Cứ đi theo chúng tớ.

— Đi đâu cơ?

— Đền xứ Ngu Si.

Bu-ra-ti-nô nghĩ một lát rồi trả lời:

— Không. Tớ muốn về thẳng nhà.

Cáo bảo:

— Không thì thôi, có dây nào buộc dính mày với chúng tao đâu. Không đi thì thầy kệ.

Meo lăm bằm:

— Thây kệ mây.

Cáo bảo:

— Mây đại thì mặc xác.

Mèo cũng lắm bằm:

— Mây đại thì mặc xác.

— Năm đồng tiền vàng sẽ biến thành một đồng vàng.

Bu-ra-ti-nô đứng lại, mồm há hốc, nó nói:

— Chỉ nói láo.

Cáo ngồi xuống liềm lông rồi bảo Bu-ra-ti-nô:

— Để tớ cắt nghĩa cho mà nghe. Ở xứ Ngu Si có một cánh đồng gọi là cánh đồng Kỳ Diệu. Đền đây, mây chỉ việc đào một cái lỗ rồi nhắc lại ba lần câu: «Cờ-rét, Phét, Pét». Mây đặt đồng tiền vàng vào lỗ, đắp kín đất, trên rắc tí muối. Xong đâu đấy, tưới nước vào rồi đi ngủ. Thê là sáng hôm sau, sẽ mọc lên một cái cây, mỗi cái lá là một đồng tiền vàng. Hiểu chưa?

Bu-ra-ti-nô giãy nảy:

— Nói phét?

Cáo quay mồm đi bảo mèo:

— Thôi đi, Ba-di-li-ô. Nó không muốn nghe mình thì thôi, chả nói nữa...

Bu-ra-ti-nô kêu lên:

— Có, có, tớ có nghe mà!.. Nào, mau mau đến xứ Ngu Si đi!..

Trong quán cơm «Ba cá bống»

Bu-ra-ti-nô, cáo A-li-xa và mèo Ba-di-li-ô xuống dưới chân núi, rồi cứ đi, đi mãi... Chúng đi qua cánh đồng, ruộng nho, rừng thông đến bờ biển. Chúng nó lại quay trở lại: lại qua rừng thông, ruộng nho, cánh đồng...

Ngôi làng trên sườn đồi và ông mặt trời trên đầu lúc ở phía tay phải, lúc ở phía tay trái. Cáo thờ hồn hên, bảo:

— Úi trời! Đi đèn xứ Ngu Si, có phải chuyện chơi đâu, mỗi đèn ròi cả chân ra mắt!

Đèn chiếu tới, chúng nó thấy bên đường cái một căn nhà cũ kỹ, mái phẳng, có treo một tấm bảng trên cửa:

QUÁN CƠM «BA CÁ BÔNG»

Lão chủ quán vội vã chạy ra đón ba ông khách, ngả mũ chào rất kính cẩn, để lộ cái trán hói. Lão mời khách vào quán.

Cáo bảo:



— Bây giờ được nhá cái gì cũng tốt, một mẩu bánh khô cũng thơm chán.

Mèo nói theo:

— Được một mẩu bánh khô cũng thú ra phết!

Cả ba kéo nhau vào quán, ngồi trước lò sưởi. Trên ngọn lửa, thôi thì đủ các thức ngon lành trong chảo, trong cặp nướng chả. Cáo ta liếm mãi mép, còn mèo thì ngồi im như tượng, chân đặt lên bàn, mõm tì vào chân, mắt nhìn chăm chăm vào thức ăn trong lò. Bu-ra-ti-nô lấy giọng trịnh trọng gọi:

— Ông quán, cho ba cái bánh mì...

Lão quán suýt ngã ngựa người vì ba ông khách sang như thế mà lại gọi có ba cái bánh mì. Cáo liền bảo:

— Ấy ông quán ạ, chú Bu-ra-ti-nô vui tính lại hay tinh nghịch. Chú ấy nói đùa đấy thôi.

Mèo lăm băm nói theo:

— Chú ấy nói đùa đấy.

Cáo bảo:

— Cho chúng tôi ba cái bánh mì. Cho thêm miếng thịt cừu quay ngon lành kia, cả con ngỗng nữa. Cả đôi chim bồ câu nướng chả. Ông lấy thêm cho một lá gan.

Mèo lên giọng gọi:

— Cho thêm sáu con cá chép béo nhất với món tép tươi để ăn thêm.

Thế là cáo và mèo gọi tất cả các thức ăn trong lò, thành ra Bu-ra-ti-nô chỉ còn độc trụi một cái bánh con. Cáo và mèo chén tất, xương cũng chẳng tha. Bụng căng phồng lên, mõm thì bóng nhoáng. Cáo nói:

— Ta đi ngủ một giấc đến nửa đêm dậy đi. Nhớ đánh thức chúng tôi, ông chủ nhé...

Cáo và mèo nằm trên giường êm ấm, chỉ một chốc đã ngáy khò khò. Bu-ra-ti-nô nằm trong cái ổ chó. Nó nằm mê thấy một cái cây đầy những lá vàng. Nó vừa giờ tay định hái thì...

— Ông Bu-ra-ti-nô ơi, đến giờ rồi... Nửa đêm rồi.

Có tiếng gõ cửa. Bu-ra-ti-nô nhảy tót xuống đất, tay giụi mắt: trên giường chẳng thấy cáo, thấy mèo đâu. Giường trống không.

Lão chủ quán nói:

— Hai ông bạn ngài dậy trước, đi rồi. Hai ông ấy xoi cái pa-tê cho thêm sức rồi đi.

Bu-ra-ti-nô hỏi:

— Thề họ không dặn ông cái gì à?

— Có ạ, hai ông ấy dặn ngài một điều. Ngài phải đi ngay lập tức, cứ theo con đường đèn rừng mà đi...

Bu-ra-ti-nô vội vã ra phía cửa, nhưng lão chủ đã đứng sừng sững ở ngưỡng cửa, hai tay chồng nạng:

— Thề còn bữa cơm tôi qua, ai trả tiền?

Bu-ra-ti-nô rên rì:

— Trời ơi! Hết bao nhiêu?

— Đúng một đồng tiền vàng...

Bu-ra-ti-nô toan chui qua chân lão chủ quán mà chuồn, nhưng lão ta cầm lăm lăm trong tay một cái cặp nường chả. Râu lão và mấy sợi tóc ở thái dương dựng đứng cả dậy:

— Có trả tiền không? Oe con, ông lại đem nường chả bây giờ.

Thề là đành phải trả một đồng tiền vàng. Bu-ra-ti-nô bỏ đi, tiếc ngán cả người. Trời tối; nói thề chưa đúng; tối đen như mực. Mọi vật đều ngủ im lìm. Trên đầu Bu-ra-ti-nô, chỉ còn con chim đêm Xơ-lút-sơ-ca lặng lẽ bay. Chim khẽ chạm đôi cánh nhẹ nhàng vào mũi Bu-ra-ti-nô mà nói:

— Phải coi chừng! Phải coi chừng! Phải coi chừng!

Bu-ra-ti-nô đành phải dừng lại hỏi:

— Cái gì thề bác?

— Chớ có tin mèo và cáo.

— Thôi, khó chịu quá!

Bu-ra-ti-nô chạy nhanh trên đường, vẫn nghe tiếng chim hú:

— Coi chừng kẻ cướp... coi chừng kẻ cướp...

Kẻ cướp tân công Bu-ra-ti-nô

Ánh sáng xanh nhạt nhuộm phía chân trời: trắng đang lên. Trước mặt Bu-ra-ti-nô, đã lờ mờ trông thấy khu rừng. Nó rảo cẳng bước nhanh thêm. Có ai đuổi đằng sau, chạy nhanh hơn nó. Nó chạy. Có ai đuổi đằng sau, chạy rất êm. Nó quay lại.

Nó thấy hai cái bóng, đầu trùm hai cái túi thùng hai lỗ để nhìn. Một đứa đáng nhỏ bé cầm dao lăm lăm. Đứa kia, to lớn hơn, cầm một khẩu súng lục, nòng loe ra hình cái phễu.

Ồi!Ồi!

Bu-ra-ti-nô kêu thất thanh mấy tiếng, rồi cứ phía khu rừng mà chạy như điên, nhanh như thỏ. Bọn cướp thét:

— Đứng lại! Đứng lại!

Tuy hết sức hoảng sợ, Bu-ra-ti-nô vẫn nghĩ được cách nhét cả bốn đồng tiền vào miệng, rồi nhảy xuống vệ đường, gai góc mọc đầy. Nhưng cũng lúc ấy, hai thằng cướp tóm được Bu-ra-ti-nô...

— Đưa tiền đây, không tao giết chết!

Bu-ra-ti-nô làm như không hiểu gì, cứ thở hên hên bằng mũi. Bọn cướp túm lấy cổ áo nó mà lắc. Một đứa giơ súng dọa, còn đứa kia lục túi áo. Đứa lớn thét to:

— Tiền của mày đâu?

Đứa bé nạt nộ:

— Đồ khờ! Đưa vàng đây!

— Tao bấm vằm mày ra bây giờ!

— Tao bắn nát đầu mày ra cho mà xem!

Nghe dọa thê, Bu-ra-ti-nô run cầm cập, mấy đồng tiền kêu keng keng trong miệng. Bọn cướp hét:

— À, nó giàu vàng đây rồi. Nó để trong mồm...

Một đứa tóm lấy đầu Bu-ra-ti-nô, đứa kia ôm lấy chân.

Cứ thế chúng tung thẳng bé lên trời mấy lần. Bu-ra-ti-nô cắn chặt răng lại. Bọn cướp lộn ngược đầu Bu-ra-ti-nô xuống rồi cứ thế đập đầu nó xuống đất. Nhưng chẳng ăn thua gì.



Thằng cướp bé liền lấy dao nạy răng Bu-ra-ti-nô. Chỉ một chút nữa... Răng đã há ra. Nhưng Bu-ra-ti-nô nhanh nhẹn cắn vào tay tên cướp một miếng... Đâu có phải bàn tay: một cái chân mèo! Thằng cướp rùng lên một tiếng kinh khủng. Bu-ra-ti-nô chuôi qua tay nó, nhảy bỏ lên cái hàng rào, đâm đầu vào bụi cây gai. Mấy mảnh quần áo vướng mắc vào gai. Thề là nó sang được bên kia. Nó vội phi về phía khu rừng.

Đền cửa rừng thì bọn cướp đuổi kịp. Bu-ra-ti-nô liền nhảy bồng lên, tay bám lấy một cành cây vươn lên cao. Bọn cướp tuy lúng túng vì cái túi đội trên đầu, nhưng cũng đu được lên cây.

Bu-ra-ti-nô leo đến ngọn cây, nhảy sang cây khác. Bọn cướp cũng làm như thế... Nhưng cả hai đều mất thăng bằng, ngã bổ chửng xuống đất! Hai đứa vừa xoa lưng vừa rên rĩ. Còn Bu-ra-ti-nô tụt xuống đất, chạy như điên. Chân nó nhanh thoăn thoắt, không tài nào trông thấy được.

Bóng cây ngả dài dưới ánh trăng. Cả khu rừng pha trộn những vùng bóng tối và những khoảng ánh sáng. Khi thì Bu-ra-ti-nô biến trong bóng tối, khi thì cái mũ trắng của nó lấp lánh dưới ánh trăng.

Cứ thế, nó đến một cái hồ. Vầng trăng treo lơ lửng trên mặt hồ sáng như gương, giống cảnh tượng nơi rạp múa rối. Bu-ra-ti-nô quay ngoắt sang tay phải: chỉ có hồ ao; quay sang tay trái: cũng chỉ hồ ao. Đằng sau, cành cây kêu sột soạt...

— Bắt lấy nó! Bắt lấy nó!..

Hai thằng cướp chạy sấn lên, nhảy qua cỏ ướt để tìm Bu-ra-ti-nô.

— Nó kia kia!

Chỉ còn một cách: nhảy xuống nước. Vừa lúc ấy, nó thấy một cô thiên nga đang ngủ cạnh bờ hồ đầu ụ trong cánh. Bu-ra-ti-nô nhảy xuống hồ, lặn xuống rồi nắm lấy chân thiên nga. Thiên nga thức giấc, hét to:

— Ừi ừi! Ai đùa gì mà đùa lạ thế. Bỏ chân người ta ra.

Nó giương đôi cánh rộng bát ngát. Vừa lúc ấy, hai tên cướp sắp tóm được Bu-ra-ti-nô. Thiên nga bay sang phía bờ hồ bên kia, đáng thật lộng lẫy.

Sang đèn bờ bên kia, Bu-ra-ti-nô buông chân thiên nga, nhảy xuống đất, rồi vùng dậy, cứ thế giẫm bừa lên cỏ lác và những mô đất đầy rêu, chạy thẳng một mạch về phía ông trăng sáng tỏ trên khu đồi.

*Bọn cướp treo ngược Bu-ra-ti-nô
lên cành cây*

Bu-ra-ti-nô mệt lả, chân không sao cử động được. Nó giống như con ruồi mùa thu trên khung cửa sổ.

Bỗng qua chòm cây hạt dẻ, nó thấy một khoảng rừng thưa, ở giữa rừng có một căn nhà xinh xắn dưới ánh trăng. Nhà có bốn cửa sổ, vẽ



mặt trời, mặt trăng và những ngôi sao. Quanh nhà, hoa màu xanh da trời đua nở. Lối đi thì rải cát mịn. Ở giữa một cái bể nước, có một tia nước phun. Một quả bóng xanh đỏ nhảy múa trên tia nước.

Bu-ra-ti-nô vội vã leo lên thêm nhà. Nó gõ cửa. Nhà yên lặng như tờ. Nó gõ mạnh hơn: chắc cả nhà ngủ say lắm.

Lúc ấy, bọn cướp cũng vừa từ trong rừng xông tới. Chúng nó bơi qua hồ, ướt như chuột lột. Thấy Bu-ra-ti-nô, thằng cướp bé phun phì phì như một con mèo, thằng lớn rống lên như một con cáo. Bu-ra-ti-nô hai chân, hai tay đập mạnh cửa:

— Các người ơi, các người ơi! Cứu tôi với! Cứu tôi với!

Một cô bé xinh xắn lộ ra ngoài cửa sổ, tóc cô màu xanh da trời, tết thành bím, mũi cô rất xinh. Mắt cô vẫn nhắm nghiền.

— Cô bé ơi, mở cửa cho tôi vào. Bọn cướp đuổi bắt tôi.

Cô bé há cái miệng xinh xinh ngáp và bảo:

— Trời ơi! Khổ quá! Tôi buồn ngủ quá, không sao mở mắt được.

Cô giơ tay lên trời, dáng như còn đang ngủ, rồi biến vào phía trong cửa sổ. Bu-ra-ti-nô thất vọng, nó liền rúc mũi xuống bãi cát, giả chết.

Bọn cướp chạy đến:

— À! Lần này mày có thoát đàng trời!..

Chúng nó tìm đủ mọi cách để cạy mồm Bu-ra-ti-nô. Nếu chúng nó không đánh mất dao và súng ở dọc đường thì câu chuyện chú bé Bu-ra-ti-nô có lẽ đến đây chấm dứt.

Không biết làm thế nào, bọn cướp liền quyết định treo ngược Bu-ra-ti-nô lên cây. Chúng lấy thừng trói chân, treo chú bé lên cành một cây sồi. Xong đâu đấy, chúng ngồi xuống gốc cây, đuôi xòe ra, ướt đầm. Chúng chờ cho Bu-ra-ti-nô phải nhả những đồng tiền ra...

Đền rạng đông, gió thổi mạnh, lá cây xào xạc. Bu-ra-ti-nô cứng như một khúc gỗ, đu đưa trên không. Bọn cướp chờ lâu đã chán. Chúng bảo Bu-ra-ti-nô, giọng rất nản:

— Thôi, chú bé chịu khó đền chiều nhé.

Nói rồi, chúng bỏ ra đi, tìm một quán cơm nào đó.

Cô bé tóc xanh cứu Bu-ra-ti-nô

Ánh sáng buổi sớm mai chiều qua cành lá, rọi vào chú bé Bu-ra-ti-nô đang bị treo ngược trên cành sồi. Cỏ xanh mướt; sương đọng trên những cánh hoa màu xanh.

Cô bé tóc xanh lại hiện ra bên cửa sổ. Cô giụi mắt, rồi mở to đôi mắt rất đẹp còn ngái ngủ. Cô ấy là con búp bê đẹp nhất của gánh múa rối Ca-ra-ba Ba-ra-ba. Cô không chịu được những sự hành hạ của lão chủ, nên đã bỏ trốn đi; cô đến ở một khu rừng, trong một căn nhà hẻo lánh.

Tất cả súc vật, chim muông trong rừng, cả mấy loài sâu bọ đều yêu mến cô, có lẽ tại cô vừa dịu dàng vừa có giáo dục.

Chúng mang về cho cô tất cả những thứ cần dùng để sinh sống.

Chuột trũi kiếm những thứ củ ngon.

Chuột nhắt mang về nào đường, nào phó mát, cả những khoanh xúc-xích nữa.

Con chó xù tốt bụng Ac-ti-môn thì tặng cô bánh bơ.

Chim khách ra chợ lấy trộm về cho cô sô-cô-la bọc giấy bạc.

Các chú ếch khiêng về những vỏ hổ đào đầy nước chanh.

Chim ưng cung cấp thịt nướng chả.

Bọ dừa khuân về các thứ hoa quả.

Bướm bướm tặng cô các thứ phấn hoa để cô trang điểm.

Con nai cấp thuốc đánh răng và dầu nhờn để bôi cánh cửa sao cho nó khỏi kêu.

Chim én có trách nhiệm giết sâu bọ, ruồi muỗi quanh nhà...

Cô bé tóc xanh vừa mở mắt thì thấy ngay Bu-ra-ti-nô đang bị treo độc ngược đầu xuống đất. Hai tay ôm lấy đầu, cô kêu thét lên:

— Ôi trời ôi, kìa!

Chó xù tinh khôn đã hiện ra ngay dưới cửa sổ, vẫy vẫy tai. Nó vừa cắt xong đám lông ở phía sau lưng — ngày nào nó cũng cắt lông như

thề. Lông nó ở phía trước ngực chải kỹ, túm lông đuôi tét một dải băng đen, chân trước đeo một cái đồng hồ bằng bạc.

— Có 'tôi đây!

Ác-ti-môn dùm mũi lại, hếch môi trên, để lộ mấy cái răng trắng nhơn. Cô bé bảo:

— Ác-ti-môn ơi, chạy đi gọi ai giúp sức đi. Tháo ngay chú bé Bu-ra-ti-nô xuống, đem vào trong nhà, rồi đi gọi thầy thuốc...

— Xin vâng.

Ác-ti-môn vội vã chạy đi ngay, cát dưới đất bay tứ tung. Nó chạy đến tổ kiến, cất tiếng sủa để gọi cả họ hàng nhà kiến dậy. Nó cất bốn trăm con kiến leo lên cắn đầu dây trói Bu-ra-ti-nô. Lập tức, bốn trăm con kiến kéo thành một hàng dài leo lên cây sồi cắt sợi dây.

Lúc Bu-ra-ti-nô rơi xuống đất, Ác-ti-môn giơ hai chân trước đỡ lấy, rồi khiêng vào trong nhà, đặt chú bé lên giường. Xong đâu đây, nó tắt tả băng qua bụi rậm trong rừng để gọi thầy thuốc Cú cao tay, y tá Cóc và cô lang bộ Ngựa; cô bộ Ngựa khô đét như một cành cây héo.

Thầy Cú áp tai vào ngực Bu-ra-ti-nô để nghe. Thấy nói khe khẽ:

— Thập tử nhất sinh.

Nói rồi, thầy ngả đầu ra đằng sau.

Cóc thì lấy chân dầm bóp cho Bu-ra-ti-nô. Hai con mắt lồi mồm nhìn khắp chung quanh. Cóc mở cái miệng to tướng, ập a ập úng:

— Còn sống được.

Cô lang bộ Ngựa giơ bàn tay như là cò khô sờ vào Bu-ra-ti-nô. Cô thờ dài:

— Chỉ có hai điều: một là còn sống, hai là đã chết rồi. Nếu còn sống thì một là còn sống được lâu, hai là không sống được mấy nữa. Nếu đã chết thì một là có thể cứu sống được, hai là chịu bó tay.

Thầy Cú lên tiếng:

— Rõ khéo lang bằm.

Rồi Cú xòe đôi cánh mềm mại bay lên gác tối tăm.



Cóc ta tức quá, gai da phồng cả lên. Nó kêu:

— Đồ... đồ... ngốc!

Nói rồi, Cóc lê bụng phệ nhảy xuống cái hầm ẩm ướt.

Cô lang bộ Ngựa biến thành nhánh cỏ khô, lủi ra phía ngoài cửa sổ.

Cô bé chấp hai bàn tay xinh xắn lại, hỏi:

— Thề bây giờ tôi biết chữa chạy làm sao?

Cóc ở dưới hầm nói ra:

— Cho uồng dầu tẩy.

Cú ở trên gác phá lên cười, có vẻ chế giễu:

— Trời ơi, dầu tẩy!

Cô bộ Ngựa ở ngoài cửa nói vào:

— Dầu tẩy cũng được, không dầu tẩy cũng xong.

Lúc ấy, Bu-ra-ti-nô, da sảy, đầy vết tím bầm, rên rỉ:

— Không uồng thuốc tẩy đâu. Tôi khỏi hẳn rồi.

Cô bé tóc xanh cúi xuống, thương hại bảo:

— Thôi, em chịu khó, bịt mũi lại mà uồng.

— Không đâu! Chả uồng đâu! Chả uồng đâu!

— Uồng rồi chỉ cho một miếng đường...

Nghe thấy thề, một chú chuột Bạch vội leo lên giường, tay cầm một miếng đường. Cô bé lại bảo:

— Có uồng thì mới ăn đường chứ!

— Đường cơ!

— Em phải cho ngoan. Không uồng thuốc, nhớ chết thì sao...

— Chết còn hơn uồng dầu tẩy...

Cô bé lấy giọng người lớn nghiêm nghị bảo:

— Em bịt mũi lại, mắt nhìn lên trần nhà... Nào... Một, hai, ba...

Cô dốc liều thuốc tẩy vào mồm Bu-ra-ti-nô, nhét luôn một miếng đường rồi cô hôn thẳng bé:

— Đây, thề là xong rồi.

Chó xù Ác-ti-môn vốn thích cái gì cũng tốt đẹp cả, thấy vậy, nó cắn lấy đuôi, quay tít. Trông nó quay thật chả khác gì một con quay có hàng nghìn chân, nghìn tai, nghìn mắt sáng long lanh.

Cô bé tóc xanh bắt đầu dạy bảo Bu-ra-ti-nô

Sáng hôm sau, Bu-ra-ti-nô trở dậy, khỏe mạnh, vui vẻ như thường.

Cô bé tóc xanh đã ngồi sẵn ở bên bàn ngoài vườn chờ chú bé. Trên bàn bày một bộ bát đĩa ăn cơm bé tí. Mặt cô mới rửa, mũi cô, má cô bôi phấn hoa. Cô vừa ngồi chờ Bu-ra-ti-nô vừa lấy tay gạt những con bướm tinh nghịch và nói:

— Chán bỏ xừ...

Cô nhìn thẳng bé từ đầu đến chân, cau mày lại rồi cô bảo nó ngồi vào bàn ăn. Cô rót một cốc ca cao bé xíu. Bu-ra-ti-nô ngồi xuống, chân gập lại. Có bao nhiêu bánh hạnh nhân, nó bỏ tằm cả vào mồm, nuốt chửng.

Nó thọc năm đầu ngón tay vào lọ mút rồi mút lấy mút để, rất khoái. Lúc cô bé quay ra đằng sau để vớt mấy miếng bánh vụn cho con cua già thì Bu-ra-ti-nô vớ lấy bình ca cao tu một hơi. Nó dốc nghiêng bình, ca cao rót cả xuống khăn bàn. Cô bé nghiêm nghị bảo:

— Đừng ngồi gập chân như thế, em. Để chân xuống găm bàn chứ. Đừng bốc mút ăn, có thìa và đĩa đấy thôi.

Cô giận quá, lông mi rung cả lên.

— Ai nuôi em mà em hư thế?

— Có khi thì bỏ Các-lô, có khi chẳng có ai cả...

— Từ nay, chị dạy dỗ em, em nghe chưa?

Bu-ra-ti-nô nghĩ thầm: «Mình lại rơi vào cái nhà này!»

Chó xù Ác-ti-môn chạy quanh nhà, trên bãi cỏ, đuổi đàn chim con. Khi chim bay cả lên đậu trên cây, nó ngửa đầu lên sủa, rồi nhảy nhảy. Bu-ra-ti-nô thấy thề thề lắm, nó nghĩ bụng: «Săn thề mà cũng đòi săn».

Phải ngồi ngay ngắn ở bàn, nó thấy chân tay ngứa ngáy lắm.

Cũng may mà bữa cơm vừa xong. Cô bé bảo nó lau nước ca cao dính đầy cả mũi. Cô xếp lại nệm áo quần và dải áo, cầm lấy tay Bu-ra-ti-nô dắt vào nhà để bảo ban.

Chó xù Ấc-ti-môn lại chạy trên bãi cỏ mà sủa gâu gâu.
Bầy chim chẳng sợ gì cả, hót líu lo. Gió bay lượn trên cây. Cô bảo Bu-ra-ti-nô:

— Em cởi bộ quần áo rách này ra rồi lấy quần, áo tươm tăt hơn mà mặc.

Bồn thợ may là bác tôm hay cau có, bác chim Gõ kiền có mào, bác bộ dứa to lớn, bác chuột nhắt Li-dét. Bồn bác đã lấy áo cũ của bé cắt một bộ quần áo con trai. Tôm thì cắt, chim Gõ kiền lấy mỏ chọc lỗ để khâu, chuột cắt băng để cho bộ dứa tăt nơ.

Bu-ra-ti-nô thấy phải mặc thừa quần áo con gái thì lấy làm hồ thẹn nhưng đành nào cũng phải thay. Bu-ra-ti-nô thay quần áo và tìm cách giấu bốn đồng tiền vàng vào túi áo mới. Cô bé cảm hôn phần bảo Bu-ra-ti-nô:

— Bây giờ em ngồi xuống đây. Để tay ra đằng trước, ngồi cho ngay ngắn. Chúng ta học tính. Trong túi em có hai quả táo nhé...

Bu-ra-ti-nô ranh mãnh nháy nháy mắt:

— Không phải, em chẳng có quả nào...

Cô bé điềm tĩnh nói tiếp:

— Ấy là thí dụ thề. Thí dụ trong túi em có hai quả táo. Một người lấy mất một quả thì em còn mấy quả?

— Hai.

— Em nghĩ kỹ đi.

Bu-ra-ti-nô cau mày lại, nó nghĩ ghê lắm:

— Hai.

— Tại sao?

— Bởi vì em chẳng cho người ấy đâu, người ấy có cướp cũng không được.

Cô bé buồn rầu bảo nó:

— Em chẳng học tính được đâu. Đề viết bài chính tả vậy.

Cô ngược đôi mắt xinh đẹp nhìn lên trần nhà.

— Em viết đi... «Hoa hồng rụng xuống đôi tay». Bây giờ em đọc lại mà xem...



Bu-ra-ti-nô có trông thấy bút với mực bao giờ. Vì vậy, khi cô bé bảo nó: «Em viết đi», nó liền thọc mũi vào lọ mực. Khi thấy một giọt mực rỏ trên trang giấy trắng, nó rất hoảng. Cô bé chấp hai bàn tay lại, rơi nước mắt.

— Em hư lắm. Em sẽ bị phạt.

Cô gái nhìn ra cửa sổ gọi:

— Ác-ti-môn, lôi Bu-ra-ti-nô vào buồng kín.

Ác-ti-môn chạy lại, nhe hàm răng trắng nhơn. Nó kéo áo Bu-ra-ti-nô rồi đi giật lùi, lôi chú bé vào tận trong buồng kín. Những con nhện to tướng nằm thu lu giữa đám mạng nhện chằng đầy các góc. Ác-ti-môn nhốt chú bé ở đây, sủa mấy tiếng cho chú sợ rồi chạy ra nô giỡn với đàn chim.

Cô bé nằm lăn trên chiếc giường xinh xinh trải ren, nước nờ khóc. Cô bắt buộc phải xử ác với chú bé. Nhưng cô đã nhận dạy dỗ chú bé gỗ, nên đành phải dần lòng vậy.

Bu-ra-ti-nô ở trong buồng kín, lăm bằm một mình:

— Người với ngọm! Cái cô ấy mà cũng đòi dạy với dỗ...

Ai lại đấu thì bằng sức, người thì nhồi toàn bông...

Trong buồng tối đen, bỗng nghe thấy tiếng nghiền răng rất khê:

— Này, này, nghe tớ đây...

Bu-ra-ti-nô hếch cái mũi giầy đẩy mực lên. Nó thấy lò mờ trong bóng tối một chú dơi treo lơ lửng trên trần nhà, đầu lộn xuống đất.

— Cái gì cơ?

— Bé Bu-ra-ti-nô ạ, chờ đêm tới hẵng hay.

Bọn nhện thì thắm:

— Khe khê chứ nào... Chớ đụng vào lưới của chúng tôi, ruồi nó sợ.

Bu-ra-ti-nô ngồi xuống một cái bình vỡ, chống tay vào má. Nó đã qua những lúc khổ sở hơn, nhưng nó nghĩ nó oan mà thêm ức.

— Dạy trẻ con thế à? Hành hạ người ta thì có, chứ dạy dỗ gì. Phải ngồi thế này kia... Chớ ăn như thế... Trẻ con không biết đánh vần là thường chứ... Cái chị ấy kỳ thật... Cả con chó nữa... Cứ đuổi chim hoải...

Dơi lại riu rít nói:

— Bu-ra-ti-nô ạ, đợi đèn đêm, tớ đưa cậu đèn xứ Ngu Si. Các bạn cậu, mèo và cáo, đang chờ cậu... Tha hồ mà vui chơi... Đợi đèn đêm nhé...

Bu-ra-ti-nô đèn xứ Ngu Si

Cô bé tóc xanh đèn bên cửa buồng kín:

— Bu-ra-ti-nô ơi, em đã hồi lỗi chưa?

Nó đang tức lắm, óc nó lại còn đang mải nghĩ tận đâu đâu:

— Hồi cóc gì, đừng có hòng.
— Thê thì em phải nhốt đèn sáng mai.
Cô bé bỏ đi, lòng rất phiền muộn.

Đêm xuống, cú rúc trên gác. Cóc nhảy ra ao đầm bụng xuống nước, dưới ánh trăng mờ.

Cô bé lên giường nằm, khóc mãi rồi mới ngủ được.

Ác-ti-môn ngủ bên cửa, đuôi phủ trên mồm.

Trong nhà, chiếc đồng hồ quả lắc báo nửa đêm.

Dơi liềm bay sà xuống. Nó nói thầm bên tai Bu-ra-ti-nô:

— Đèn giờ rồi, Bu-ra-ti-nô ơi, tròn đi! Ở góc buồng có cái lỗ chuột đây. Chui ra thì đèn được hãm. Tớ đợi cậu ở ngoài rừng thưa.

Dơi nói xong, bay vù qua cửa sổ. Bu-ra-ti-nô chạy vội đến góc buồng, vương đầy mạng nhện. Nhện giăng điên lên, thời phỉ phỉ.

Bu-ra-ti-nô chui qua cái lỗ để sang hãm. Đường cái hẹp dẫn lại, nó lách mãi mới đi được. Bỗng nó lặn tồm vào trong hãm, suýt nữa thì mắc vào bẫy chuột. Nó giẫm phải đuôi con rắn nước vừa nồm cả bình sữa đầy trong buồng ăn. Nó chui qua cái lỗ mèo, rồi chạy vút ra khu rừng thưa.

Dơi ta đang bay nhẹ nhàng trên những đóa hoa xanh.

— Bu-ra-ti-nô! Theo tớ, theo tớ đèn xứ Ngu Sĩ!

Vồn loài dơi không có đuôi, nên không bay thẳng được như giồng chim. Nó bay cao lại bay thấp, nó có đôi cánh màng, miệng lúc nào cũng há hộc để đớp muỗi và bướm đêm. Vừa bay vừa bắt mồi. Nó trông giống con quỳ.

Bu-ra-ti-nô chạy theo dơi, cò ngập đèn tận cổ. Cây chẻ ba ướn sững quật mạnh vào má nó.

Bỗng dơi bay bỗng lên mặt trăng tròn rồi kêu to:

— Tớ dẫn nó đèn đây rồi.

Vừa lúc ấy, Bu-ra-ti-nô ngã bỏ nhào, lặn xuống một cái dốc. Nó lặn, lặn mãi, sau vương phải một bụi cây. Nó ngồi dậy, da nó sây sát, mồm đầy cát, hai mắt mờ to.

— À! Cậu đây rồi.

Nó thấy mèo Ba-di-li-ô và cáo A-li-xa ngồi trước mặt. Cáo bảo:

— Chú bé Bu-ra-ti-nô đừng cảm này rơi từ trên cung trăng xuống chắc?

Mèo lấy giọng đau đớn nói:

— Nó còn sống thì cũng lạ nhỉ!

Bu-ra-ti-nô nhìn thấy chân phải của mèo quắn một miếng giẻ và đuôi cáo bê bết những bùn thì đâm nghi, nhưng nó lại quên ngay. Nó mừng lại gặp hai anh bạn cũ. Cáo nói:

— Trong cái rùi, có lúc có cái hay, ít nhất cậu cũng đến được xứ Ngu Si rồi...

Nói xong, cáo lấy chân chỉ một cái cầu hư nát bắc qua một con suối đã gần cạn. Bên kia suối, gạch vụn ngổn ngang từng đồng. Nhiều ngôi nhà đổ nát. Cây cối khô héo, cành gãy sạch cả. Những gác chuông xiêu vẹo ngã nghiêng tứ phía. Cáo vừa liềm lông vừa nói ngon ngọt:

— Ở thành phố kia, người ta bán áo rất đẹp, lót da thỏ mà bác Các-lô rất cần. Có cả sách vỡ lòng, tranh tô màu nữa. Ủi trời, vô số là bánh ngon nhé. Lại có những con gà đường phèn cắm trên que mới tuyệt làm sao! À, cậu chưa đánh mắt tiền chứ?

Cáo nâng Bu-ra-ti-nô đứng dậy. Nó giơ bàn chân đẩy nước dãi lau sạch cho Bu-ra-ti-nô rồi dắt chú bé đi qua cái cầu hư nát.

Mèo Ba-di-li-ô khập khiễng bước theo sau, mặt mày cau có.

Đang giữa đêm khuya, mà ở xứ Ngu Si này, chẳng ai ngủ cả.

Trong một phố bản thiu, quanh co, mấy con chó gầy giờ xương đang đi quanh quẩn, lông thì xám xịt, bản gớm ghiếc. Chúng nó đói và rét quá cứ ngẩn ngáp dài.

— Gâu! Gâu! Trời ơi, khổ đến đâu!

Mấy con dê trụi lông, gặm cỏ bám đầy bụi bên vệ hè, đuôi ve vẫy:

— Mê-ê-ê-ê!.. Khôn khổ ghê!..



Một con bò cúi gầm đầu xuống. Nó gầy quá, xương như thò cả ra ngoài. Nó mơ mơ màng màng kêu:

— Bò-ò-ò!.. Khò ra trò!

Mấy con chim sẻ rụng gần hết lông, đậu trên đồng rác; giá có ai giẫm lên chúng nó, chúng nó cũng chả buồn bay.

Mấy con gà trụi gần hết lông đuôi, tập tễnh đi vì mệt quá.

Ở góc phồ, những con chó cảnh sát mõm to, dữ tợn, đứng nghiêm, đầu đội mũ ba sừng, cổ đeo một chuỗi hạt. Chúng nhìn bầy súc vật đói khát, ghẻ lở, thét to:

— Đi đi! Rẽ tay phải. Cút mau!

Cáo kéo Bu-ra-ti-nô làng ra phía xa. Chúng nó trông thấy mấy con mèo béo quay, mắt đeo kính, khoác tay mấy con mèo cái đội mũ rất đẹp, đang đi chơi mát dưới ánh trăng.

Một con cáo phì nộn, mũi hếch lên, ra vẻ quan trọng nhớn nhợ, kè kè bên cạnh con cáo vợ kiêu căng. Nó là tình trường tình này. Vợ nó ôm một bó hoa dạ hương. Cáo A-li-xa thì thầm:

— Đây, những người đang đi chơi kia, họ trồng cây tiền ở cánh đồng Kỳ Diệu đây. Đêm nay là đêm cuối cùng. Sáng mai, cậu ra hái, rồi tha hồ mà mua các thứ. Mau lên!

Cáo và mèo dẫn Bu-ra-ti-nô đến một khoảng đất rộng, đầy những mảnh bình vỡ, giày hỏng, guốc vỡ, giẻ rách. Hai gã nói liên thoảng, cướp lời nhau:

— Cậu đào một cái hồ...

— Đặt tiền vàng vào.

— Rắc muối lên trên.

— Ra ao múc nước, tưới cẩn thận.

— Nhớ phải nói câu: «Cơ-rét, phét, pét»...

Bu-ra-ti-nô gãi gãi cái mũi đầy những mực:

— Được... chúng mày lùi ra xa đã.

Cáo bảo:

— Trời ơi, chúng tao chẳng thèm xem mày chôn tiền chỗ nào đâu!



Mèo nói:

— Chúng tao chẳng thèm nhìn.

Mèo và cáo lui ra xa, nấp sau một đồng rác.

Bu-ra-ti-nô đào một cái lỗ. Nó thì thầm ba lần câu thần chú, rồi đặt bốn đồng tiền vàng xuống. Nó lấp đất lên, móc túi lấy một dúm muối rắc lên trên. Nó ra ao vốc một vốc nước vào lòng bàn tay, tưới trên mặt đất.

Rồi nó ngồi chờ cây mọc..

*Mấy con chó cảnh sát tóm được Bu-ra-ti-nô,
chẳng cho nó cãi một lời*

Cáo A-li-xa tưởng Bu-ra-ti-nô sẽ đi ngủ. Nhưng chú bé cứ ngồi ì đây, trên đồng gạch vụn; mũi nó thẳng căng. Cáo liền sai mèo đứng canh, còn nó chạy đến đồn cảnh sát gần đây.

Trong một gian phòng đầy khói thuốc lá, một con chó trực nhật ngáy khò khò bên một cái bàn bê bết những mực. Cáo lầy giọng thật lễ phép nói:

— Thưa ông gác dững cảm — ông có thể cho bắt một thằng kẻ cắp được không? Thật là một môi nguy to cho những người lương thiện, những nhà giàu có, những người dân ở xứ này.

Con chó trực nhật, nửa thức nửa ngủ, thét lên một tiếng kinh khủng làm cho cáo giật mình:

— Kẻ cắp à? Hừ!

Cáo thừa là thằng kẻ cắp nguy hiểm ấy — tức là Bu-ra-ti-nô — đang ở ngoài bãi.

Con chó gác vẫn câu, nó rung chuông gọi: hai con chó trinh sát xông vào phòng; hai con chó này thức suốt đêm — chúng không tin ai. Chúng nghi ngờ ngay cả những ý định tội lỗi của mình. Chó gác ra lệnh cho hai con chó trinh sát lôi cổ thằng tội phạm nguy hiểm về đồn, sống hay chết cũng mặc. Hai con chó đáp gọn thon lớn:

— Vâng!

Chúng nó chạy băng ra ngoài bãi, phi nước đại.

Còn độ trăm thước, chúng bò rạp bụng xuống đất, rồi thoát một cái vồ lấy Bu-ra-ti-nô, cắp dưới nách, lôi về đồn.

Bu-ra-ti-nô giãy giãy hai chân, kêu van hỏi xem tại sao, vì có gì mà lôi nó đi như thế. Chó sẵn trả lời:

— Đền nơi sẽ hay!

Cáo và mèo vội vàng đào đất moi bốn đồng tiền vàng lên. Cáo chia khôn khéo thế nào mà chiếm được ba đồng, còn mèo được mỗi một đồng.



Mèo chẳng nói chẳng rằng, giờ vượt quào luôn vào mõm cáo. Cáo giờ chân quặp chặt lấy mèo, cả hai đưa lẫn chiêng trên bãi. Lông cáo, lông mèo bay tứ tung dưới ánh trăng. Cáo cầu nhau chán, chúng đành chia đều hai phần, rồi ngay đêm ấy, chuẩn khởi xứ Ngu Si.

Lúc ấy thì hai con chó săn lôi được Bu-ra-ti-nô về đèn đống cảnh sát. Chó gác đứng dậy, ra tận nơi nắn túi Bu-ra-ti-nô. Hắn khám không thấy có gì, ngoài một miếng đường và một mẩu bánh hạnh nhân. Hắn thét lớn:

— Đồ khôn, mày có ba tội to: lưu manh, không giấy tờ, không nghề nghiệp. Lôi nó ra khỏi thành phố dim xuống ao cho chết.

— Vâng!

Bu-ra-ti-nô định nói cho người ta biết nó là con ông Các-lô, định kể câu chuyện phiêu lưu của nó, nhưng hai con chó săn đã túm lấy nó, cứ thế phi ra khỏi thành phố. Đèn một cái cầu, chúng ném Bu-ra-ti-nô xuống một cái ao sâu, bắn thiêu, đẩy những ếch nhái, cà niễng, đĩa, giò bọ.

Bu-ra-ti-nô rơi xuống nước; bèo lại trùm kín lên nó.

*Bu-ra-ti-nô làm quen với dân cư dưới ao.
Nó biết chuyện mất cặp bông đồng tiền vàng.
Rùa Toóc-ti-la cho nó một chiếc chìa khóa vàng*

Ta chớ quên rằng Bu-ra-ti-nô bằng gỗ nên không thể chết đuối được. Nhưng nó sợ quá, cứ nổi mãi trên mặt nước, mình bám đầy bèo.

Tất cả dân cư sông dưới ao xúm xít quanh nó: nòng nọc đen sì, bụng phệ, đại dột lạ lùng; cà niễng, chân sau giống như cái mái chèo; đĩa, giò bọ đói khát, chúng chén tất cả những gì rơi xuống ao, kể cả chúng và vô số những con trùng, con bọ khác.

Những con nòng nọc thi nhau cù vào mạng sườn, rất thích nhai núm mủ. Đĩa chui vào túi áo. Cà niềng leo lên mũi, từ trên cao lao xuống như chim én. Những con trùng, giòi bọ lúc nhúc chui vào đầu vào kẽ chân, kẽ tay mò ăn. Nhưng rồi chính chúng lại thành mồi của cà niềng.

Chúng nó làm cho Bu-ra-ti-nô rất khó chịu. Bu-ra-ti-nô lấy chân đập tứ tung:

— Cút tất cả đi! Chúng mày tưởng tao là một con mèo chết hử?

Dân cư dưới hồ tản đi nơi khác.

Bu-ra-ti-nô úp bụng xuống nước, bắt đầu bơi.

Bọn nhái mồm rộng đến mang tai, ngồi trên lá súng dưới ánh trăng, giương mắt tròn xoe nhìn chú bé. Một con kêu to:

— Chúng mày ơi, có con cá mực đang bơi!

Con khác nói:

— Mũi nó lại giống mỏ con cò!

Con thứ ba bảo:

— Hay là con nhái biển!

Bu-ra-ti-nô nhảy lên một cái lá súng để nghỉ. Nó ngồi thu lu một chỗ, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Nó run bần bật, nổi một mình:

— Các trẻ khác thì được uống sữa no nê, đang ngủ giường ấm. Còn mình thì ngồi trên một cái lá ướt át... Nhái ơi, cho ta cái gì ăn đỡ đói.

Vốn nhái là loài máu lạnh. Nhưng không phải vì thế mà nó độc ác đâu. Lúc Bu-ra-ti-nô vừa rét run cầm cập vừa kể câu chuyện phiêu lưu cho nhái nghe, bọn nhái vội vàng đuổi hai cẳng, nhảy bỏ cả xuống đáy ao. Chúng nó khuôn lên một cái xác bọ hung chết, một cái cánh chuồn chuồn, một ít bùn, một cái trứng tôm với mấy mẩu rễ cây thối. Đặt xong những món ăn quý hóa ấy trước mặt Bu-ra-ti-nô, bọn nhái nhảy cả lên lá súng, ngồi im như những tượng bằng đá. Chúng nó ngoảnh đầu lên nhìn, miệng xêch đến tận mang tai, mắt tròn xoe. Bu-ra-ti-nô ngẩn ngừ, hít hít, rồi nếm thử cái món kia. Nó kêu:

— Không sao nuốt được! Khiếp quá!

Thế là cả bọn lại nhảy tồm xuống nước.

Bồng bèo trên mặt nước rung chuyển cả lên: cái đầu một con rắn góm khiếp nhô lên. Nó bơi đến gần cái lá súng Bu-ra-ti-nô đang ngồi. Núm mũi của Bu-ra-ti-nô dựng đứng lên; nó hoảng quá suýt ngã bỏ nhào xuống nước.

Nhưng không phải con rắn, mà chính là Toóc-ti-la, bác rùa già hiền lành, mắt bé tí tẹo. Toóc-ti-la nói:

— Này, chú bé ngốc kia, chú bé đại dột kia! Chú không chịu ở nhà học tập, lại thích đến cái xứ Ngu Si này à?

— Nhưng tại tôi muốn lấy nhiều tiền cho bồ tôi đây chứ...

Tôi rất ngoan, rất ngoan...

Rùa nói:

— Mấy đồng tiền vàng của chú, mèo và cáo lấy cắp cả rồi. Lúc chúng nó đi qua đây, chúng nó ghé xuống uống nước rồi khoe đã đào được tiền của chú. Lúc chia nhau, chúng nó đánh nhau vỡ đầu... Rõ ngốc! Rõ đại!

Bu-ra-ti-nô cầu nhàu:

— Đừng mắng tôi. Bác có giúp tôi thì giúp... Bây giờ làm thế nào, trời ơi, làm thế nào để về nhà bồ tôi! Ôi trời ơi.

Nó lấy tay giụi mắt khóc lóc, nghe rất thương. Bọn nhái thờ dài bảo rùa:

— Bác rùa ơi, bác giúp chú ấy đi.

Rùa nhìn mặt trắng một hồi lâu, như cố nhớ lại một việc gì. Bác bảo:

— Ngày xưa ta cũng đã giúp một người như thế này; nhưng sau người ấy bắt mất bà ta, ông ta để làm lưọc đổi mỗi.

Nói xong, rùa lại nhìn mặt trắng một hồi lâu.

— Nhưng này, chú ở đây. Ta xuống đáy ao xem có gì cho chú được không.

Rùa rụt đầu vào mai, từ từ lặn xuống nước. Bọn nhái thì thầm:

— Bác Toóc-ti-la biết một việc bí mật lắm cơ.

Một lúc lâu sau, mặt trắng đã lặn sau dãy đồi, bèo lại rung chuyển. Rùa nhô lên, miệng cắn một chiếc chìa khóa bằng vàng.



Rùa đặt cái chìa khóa lên lá sen và nói:

— Rõ ngốc... rõ dại! Cáo và mèo đã cướp mất mấy đồng tiền vàng... nhưng chớ có buồn. Ta cho chú chiếc chìa khóa nhỏ này. Một lão râu dài đánh rơi nó xuống đáy ao. Râu lão ta dài lắm, dài đến nỗi lão phải nhét vào túi áo cho khỏi vướng mới đi được. À! Lão van nài ta mãi để ta tìm hộ, nhưng...

Toóc-ti-la thở dài, yên lặng, rồi lại thở dài, bọt nước sủi cả trên mặt nước.

— Nhưng... ta không giúp. Ta rất giận bọn người đã bắt ông bà ta để làm lược. Lão râu dài kể cho ta nghe rất nhiều chuyện về cái

chìa khóa vàng, nhưng ta quên sạch rồi. Ta chỉ nhớ là cái chìa khóa ấy có thể mở một cái cửa. Mà mở được cửa thì tha hồ sung sướng.

Tim Bu-ra-ti-nô đập thình thình. Mắt nó bỗng sáng ngời lên. Nó quên hết cả những nỗi khổ sở. Nó móc túi vứt đĩa ra ngoài, rồi bỏ cái chìa khóa vào túi. Nó cảm ơn rùa và đàn nhái. Nó nhảy xuống nước, bơi vào bờ. Lúc bóng nó đã in rõ trên bờ, bọn nhái còn kêu:

— Bu-ra-ti-nô ơi, đừng đánh mất chiếc chìa khóa vàng nhé.

*Bu-ra-ti-nô trốn khỏi xứ Ngu Si,
nó gặp một chú bé cũng khôn
khô như nó*

Bác rùa không chỉ cho Bu-ra-ti-nô con đường ra khỏi xứ Ngu Si.

Bu-ra-ti-nô cứ dằng trước mặt mà chạy miết. Sao lập lánh sau những cành cây đen ngòm. Đường mấp mô đầy đá tảng. Sương mù phủ kín khe suối. Bỗng một vật gì tròn tròn chồm dậy ngay trước mặt chú bé. Tiếng chó sủa vang.

Bu-ra-ti-nô vội nằm ép xuống một tảng đá. Nó thấy hai con chó săn cảnh sát lúc nãy chạy nhanh như gió, vừa chạy vừa rít lên ghê gớm. Cái vật tròn tròn vượt khỏi mặt đường, chạy về phía dốc. Hai con chó săn đuổi theo. Lúc không nghe thấy tiếng chân chạy và tiếng chó sủa nữa, Bu-ra-ti-nô mới co cẳng chạy bán sông bán chết. Sao trên đầu như cũng chạy theo nó qua các cành cây tòi om om.

Bỗng cái vật tròn kia lại vượt qua đường. Bu-ra-ti-nô lúc ấy mới trông thấy rõ là một con thỏ cống một chú bé mặt tái mét trên lưng, chú bé bám chặt lấy hai tai thỏ.

h

n



Đá trên dốc đổ xuống rào rào. Hai con chó săn cũng vượt qua đường, rượt theo thỏ. Rồi lại hoàn toàn im lặng.

Bây giờ bóng Bu-ra-ti-nô vụt đi nhanh quá, sao trên trời như hoảng sợ chạy lùi cả lại phía sau.

Lần thứ ba, thỏ chạy phốc qua đường. Chú bé cười trên lưng thỏ va đầu vào cành cây, ngã lăn xuống đất, ngay dưới chân Bu-ra-ti-nô.

Hai con chó nhảy phốc tới sau lưng thỏ, găm lên:

— Bắt lấy! Bắt lấy!

Chúng nó đang tức điên lên, nên không trông thấy Bu-ra-ti-nô và chú bé kia. Chú bé kêu, nghe thảm thiết:

— Thôi chào Man-vi-na, vĩnh biệt từ đây.

Bu-ra-ti-nô nhìn thì, lạ chưa! Nó nhận ra Pi-e-rô, bạn một cái áo tay dài.

Pi-e-rô nằm sổng sượt, đầu lọt xuống một cái khe; cậu ta tưởng là sắp chết nên cứ nói cái câu bí mật trước khi nhắm mắt: «Thôi chào Man-vi-na... vĩnh biệt từ đây».

Bu-ra-ti-nô lay nó, kéo chân nó. Pi-e-rô không động đậy. Bu-ra-ti-nô sờ thấy một con đĩa ở trong túi; nó móc ra, để lên mũi Pi-e-rô; đĩa bám ngay vào mũi. Pi-e-rô ngồi nhồm dậy, lắc đầu, dứt đĩa ra. Nó kêu:

— À! Thề ra mình còn sống!

Bu-ra-ti-nô ôm lấy chú bé, hôn hít, khẽ đập vào má — đôi má trắng như thuốc đánh răng — rồi hỏi:

— Sao cậu lại đến đây? Sao cậu lại cười con thỏ xám ấy?

Pi-e-rô len lét nhìn chung quanh, đáp:

— Bu-ra-ti-nô, Bu-ra-ti-nô ơi, giàu tớ đi, mau lên! Không phải chó đuổi thỏ xám đâu. Nó đuổi tớ đây... Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba đuổi bắt tớ suốt ngày đêm. Lão ta thuê hai con chó ở xứ Ngu Si săn tớ, cho kỳ được mới nghe.

Phía xa, lại có tiếng chó sủa. Bu-ra-ti-nô túm lấy áo Pi-e-rô, kéo bạn vào một bụi cây trinh nữ, hoa vàng nở thơm ngát.

Pi-e-rô nằm xuống lớp lá khô, khe khẽ kể:

— Bu-ra-ti-nô ạ, hôm ấy đang đêm. Gió thổi mạnh. Mưa như trút nước...

*Pi-e-rô kể chuyện đã cưới con thỏ
đền xứ Ngu Si như thế nào*

— Bu-ra-ti-nô ạ, hôm ấy đang đêm. Gió thổi mạnh. Mưa như trút nước. Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba ngồi hút thuốc bên cạnh lò sưởi. Bao nhiêu cô cậu múa rối đều ngủ cả, chỉ tớ là còn thức. Tớ nhớ cô bé tóc xanh quá.

— Mày ranh thật! Rõ khéo chọn người mà nhớ. Đêm hôm qua, tớ vừa trốn khỏi nhà cô ta, lúc ấy tớ bị nhốt vào buồng kín, ở cùng với bọn nhện.

— Cái gì cơ? Cậu thấy cô bé tóc xanh à? Cậu thấy Man-vi-na à?

— Cái cô ấy là thật! Chỉ khóc lóc vờ.. và đến làm bộ.

Pi-e-rô nhảy phắt lên, tay vẩy vẩy:

— Dẫn tớ đến đây đi. Cậu giúp tớ tìm được Man-vi-na thì tớ sẽ nói cho cậu câu chuyện bí mật của cái chìa khóa vàng...

Bu-ra-ti-nô sướng quá reo lên:

— Hà? Cậu biết câu chuyện bí mật ấy à?

— Ừ, tớ biết cái chìa khóa ấy ở đâu cơ, lại biết làm thế nào lấy được nữa cơ. Tớ biết cái chìa khóa ấy dùng để mở một cái cửa... Tớ nghe lỏm được câu chuyện bí mật, nên lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba mới cho chó săn đuổi bắt tớ.

Bu-ra-ti-nô thấy mồm ngứa ngáy, cứ chực buột miệng nói ra rằng cái chìa khóa bí mật hiện đang nằm trong túi áo mình. Nó vội lấy mũi nhét vào miệng cho khỏi lộ. Pi-e-rô nài nó đưa về nhà Man-vi-na. Bu-ra-ti-nô lấy tay ra hiệu đang đêm thế này không thể đi được, nguy hiểm lắm, đợi đến sáng sớm mai hai đứa sẽ chạy về nhà cô bé.

Bu-ra-ti-nô lại bắt Pi-e-rô trốn trong bụi cây trinh nữ, rồi nó nói bằng cái giọng phào phào, vì miệng nó căng phồng chiếc mũ:

— Kể chuyện đi!

— Ừ thì kể. Hôm ấy đang đêm. Gió thổi mạnh.

— Cậu kể rồi...

— Tớ không ngủ được, bỗng tớ thấy có tiếng ai đập mạnh ngoài cửa sổ.

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba lẩm bầm:

— Ai mà đến vào cái giờ này thế?

Phía ngoài cửa sổ có tiếng trả lời:

— Tôi đây mà. Tôi là Đu-rê-ma vẫn bán đĩa thuốc đây mà. Cho tôi vào sưởi nhờ với...

Tớ chỉ muốn nhòm một tí xem lão bán đĩa thuốc mặt mũi thế nào. Tớ hé cái màn, thò đầu ra nhìn. Tớ thấy lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba đứng dậy, vấp phải bộ râu, chửi đồng một câu rồi ra mở cửa.

Một người gầy gò, cao lêu đêu, bước vào nhà, ướt như chuột lột. Mặt lão ta bé tí, bé ghê lắm, lại nhăn nhúm cả lại. Lão mặc một cái áo khoác cũ kỹ màu xanh. Ở thắt lưng, lưng lửng nào kim, nào móc, đinh ghim... Tay lão xách một cái thùng sắt tây và một cái vợt bắt đĩa.

Lão cúi gập người xuống như gãy sống lưng, nói:

— Ngài có đau bụng, cảm hàn, đau xương, đau đầu, ù tai chóng mặt, thì tôi xin hầu ngài nửa tá đĩa loại hảo hạng.

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba bảo:

— Thôi, tôi cóc cần đĩa của bác. Bác tha hồ ngồi sưởi, chán thì thôi.

Lão Đu-rê-ma ngồi quay lưng vào đồng lửa. Một chốc thì áo lão ta bốc khói lên, sặc những mùi bunn. Lão lại lên tiếng nói:

— Đĩa bán ế quá. Ngài có đau xương đau cốt, tôi xin biếu ngài một tá đĩa loại tốt nhất để cho bám vào đùi, chỉ xin ngài một khoanh thịt lợn và một cốc rượu.

— Cóc cần đĩa của bác. Có ăn thịt, uống rượu thì cứ lấy mà ăn.

Lão Đu-rê-ma lấy thịt ăn. Mặt lão co rúm lại, rồi giãn ra như một miếng cao su. Ăn uống xong, lão xin một mồi thuốc. Lão bảo:

— Thưa ngài, tôi ăn uống đã no nê, đã sưỡi ăm. Đề cảm ơn lòng tốt của ngài, tôi xin nói một câu chuyện bí mật.

Sau khi hút một mồi thuốc, lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba trả lời:

— Tôi chỉ cần biết có một câu chuyện bí mật ở trên đời này; ngoài ra tôi chả cần cóc gì hết!

— Thưa ngài, tôi biết một câu chuyện bí mật quan trọng lắm... Rùa Toóc-ti-la đã nói với tôi...

Nghe đèn đây, lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba giương to mắt, đứng phắt dậy, chân vướng vào râu. Lão nhảy chồm đèn bên lão bán đĩa hoảng sợ, ôm lấy lão kia mà rống lên như con bê:

— Bác Đu-rê-ma ơi, bác Đu-rê-ma yêu quý ơi, bác kể đi, kể đi. Rùa nói gì với bác.

Thế là lão Đu-rê-ma kể câu chuyện như sau:

— Lúc ấy, tôi đang mải bắt đĩa ở một cái ao bần thiu ở gần xứ Ngu Sĩ. Tôi thuê một người nghèo cõn trần truồng ngâm mình dưới nước đến tận cổ để đĩa bám vào. Cứ bốn xu một ngày. Lúc anh ta lên bờ, tôi bắt lấy đĩa rồi lại cho anh ta xuống ngâm nước. Lúc đã được kha khá đĩa, bỗng thấy một cái đầu rắn nhô lên khỏi mặt nước. Nó nói:

— Nay, bác Đu-rê-ma, bác làm dân cư dưới ao khiếp sợ quá; nước đục ngầu cả lên. Bác chẳng để cho tôi nghỉ ngơi sau bữa ăn nữa. Bao giờ thì xong?

Lúc ấy tôi nhìn ra là một con rùa; tôi chẳng sợ gì nữa, liền đáp:

— Bao giờ bắt hết đĩa ở cái ao bần thiu của mày, tao mới thôi...

— Bác có bằng lòng không quây rầy cái ao này nữa, không bao giờ trở lại đây nữa, thì tôi sẽ trả bác tiền, bao nhiêu cũng được.

Tôi liền bảo:

— Thôi đi, mày chỉ có trơ cái xác nổi lênh bênh chứ có cóc khô gì. Đồ nỡm, mày lấy gì trả tao? Trả bằng cái vỏ mày chắc... Tao có bán xác mày đi để làm lược thì có...

Rùa tức xám xanh lại:

— Ở dưới đáy ao có một cái chìa khóa thần... Tôi biết có một người khát khao muốn được cái chìa khóa ấy lắm, mất gì cũng bằng lòng...

Đu-rê-ma chưa nói hết câu, lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba đã kêu tướng lên:

— Người ấy là tôi, tôi, tôi đây bác Đu-rê-ma quý mến ạ. Thế sao bác không lấy chìa khóa về?

Mặt lão Đu-rê-ma quắt lại như một cái nằm khô, lão trả lời:

— Đòi nào! Đòi nào! Ai lại đòi bao nhiêu đĩa hảo hạng lấy một chiếc chìa khóa cà tềng bao giờ. Thế là đâm ra cãi nhau. Rùa giờ chân khỏi mặt nước mà bảo: — Tôi thể rằng tôi chẳng cho bác, chẳng cho một ai chiếc chìa khóa thần ấy nữa. Tôi thể rằng tôi chỉ cho người nào được tất cả dân cư dưới ao xin cho, mới được...

Nói xong, rùa lặn xuống nước.

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba vội vàng nhét râu vào túi áo, vớ lấy cái mũ và cái đèn, lão hét to:

— Phải chạy ngay đèn xứ Ngu Si mới được! Tôi sẽ đèn ngồi bên bờ ao. Tôi sẽ mỉm cười dịu dàng. Tôi sẽ van xin bọn ếch nhái, nòng nọc, sâu bọ xin rùa giúp tôi. Tôi hứa sẽ biếu chúng một triệu rưỡi con ruồi rở béo. Tôi sẽ khóc rống lên như một con bò lạc. Tôi sẽ rên rỉ như một con gà bị bệnh. Tôi sẽ khóc như một con cá sấu. Tôi sẽ quỳ gối trước những con nhái bé nhỏ nhất... Thế nào cũng phải lấy được chiếc chìa khóa vàng này mới xong. Tôi sẽ ra thành phố, vào một căn nhà, lặn vào một gian buồng dưới cầu thang... Tôi sẽ tìm một cánh cửa nhỏ chưa ai trông thấy bao giờ... Tôi sẽ tra chìa khóa vào lỗ khóa...

Pi-e-rô vẫn ngồi trên đồng lá khô trong bụi cây trinh nữ; nó kể tiếp:



— Lúc ấy, khoái quá, tớ thò hẳn đầu ra ngoài bức rèm. Thề là lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba trông thấy tớ.

— Đồ khôn! Mày nghe lỏm hết rồi! — lão ta hét lên như vậy rồi vớ lấy tớ định quăng vào đồng lửa. Nhưng lão lại vướng râu, ngã bở chũng xuống đất, ghề đồ lăn chiêng, ầm ầm cả lên.

Tớ cũng chẳng nhớ làm thế nào tớ chui được ra khỏi cửa sổ rồi nhảy qua hàng rào, cứ thế tớ cắm cổ chạy trong đêm tối. Gió rít từng hồi, mưa đập vào mặt.

Trên đầu, tia chớp lòe một cái, tớ thấy lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba và lão bán đĩa đuổi ngay sau lưng, chỉ cách độ mười bước. Tớ nghĩ bụng: «Toi mạng rồi». Tớ vấp ngã, rơi trúng một cái gì mềm mềm, nóng nóng. Tớ vội bấu lấy tai nó...

Đó là con thỏ xám. Nó hốt hoảng kêu lên một tiếng, nhảy phốc lên cao. Nhưng tớ cứ bám riết lấy nó, thế là hai đứa chạy vùn vụt trong đêm tối, chạy qua cánh đồng, vườn rau. Lúc thỏ mệt quá, ngồi xuống nghỉ, ra về cáu lắm rồi, tớ mới hôn vào trán nó mà bảo:

— Thỏ xám ơi, chịu khó chạy thêm tí nữa, thỏ ơi!

Thỏ thở dài, thế là chúng tớ lại phi nước đại, chẳng biết đi tới đâu, lúc thì quay phải, lúc thì quay trái...

Khi mây tan, mặt trăng ló ra, tớ thấy một thành phố dưới chân núi, gác chuông nghiêng ngả tứ phía. Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba và lão bán đĩa đang chạy miết về phía thành phố ấy. Thỏ bảo:

— Trời ơi, chết rồi! Đi đòi nhà thỏ rồi. Họ chạy đi tìm chó săn cảnh sát đây. Chúng mình toi mạng mất thôi!

Thỏ sợ quá không biết làm thế nào, cứ chúi mũi vào chân, tai cụp xuống. Tớ nài van mãi, tớ khóc lóc, tớ quỳ dưới chân thỏ, thỏ không nhúc nhích. Nhưng khi hai con chó săn — chân phải đeo một cái băng đen — chạy như tên bắn ra khỏi thành phố, thì thỏ run bắn bật như cây sậy. Tớ vừa kịp nhảy lên lưng thì thỏ lao như thẳng điện vào trong rừng... Đây, từ lúc ấy, cậu cũng trông thấy đây!

Lúc Pi-e-rô kể xong, Bu-ra-ti-nô khôn khéo hỏi:

— Thẻ căn nhà có cái buồng dưới cầu thang, mà lại có cái cửa ấy ở đâu?

— Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba chưa kịp nói... Và lại, biết làm quái gì cái ấy... chìa khóa nằm ở dưới đáy hồ... Đòi nào mình có cái may mắn...

Bu-ra-ti-nô hét vào lỗ tai bạn:

— Đây này, cái gì đây? Chìa khóa đây này!

Vừa nói, Bu-ra-ti-nô vừa móc túi lấy chiếc chìa khóa ra, quay tit trước mặt Pi-e-rô.

*Bu-ra-ti-nô và Pi-e-rô đèn nhà Man-vi-na
nhưng lại phải cùng Man-vi-na và Ác-ti-môn
chạy trốn ngay tức khắc*

Lúc mặt trời lên cao đèn ngọn núi, Bu-ra-ti-nô và Pi-e-rô chui ra khỏi bụi cây. Hai anh em chạy qua cánh đồng mà dơi cùng Bu-ra-ti-nô đã đi qua tối hôm qua, khi trốn khỏi nhà cô bé tóc xanh sang xứ Ngu Si.

Pi-e-rô bước rõ nhanh để chóng được gặp Man-vi-na; trông nó đèn buồn cười. Cứ mấy giây nó lại hỏi:

— Bu-ra-ti-nô này, cậu bảo sao? Man-vi-na thấy tớ có mừng không?

— Ai biết được!

Mấy giây sau, Pi-e-rô lại hỏi:

— Man-vi-na thấy tớ có mừng không hả Bu-ra-ti-nô?

— Ai biết được!

Đi một lúc thì thấy một căn nhà trắng xóa, cửa sổ về mặt trời, mặt trăng và những vì sao. Một làn khói nhẹ bốc lên từ ống khói lò sưởi. Một đám mây bay, trông giống đầu con mèo.

Chó xù Ác-ti-môn ngồi trên bậc cửa, thỉnh thoảng lại găm gừ đám mây.

Bu-ra-ti-nô cũng ngại, không muốn quay trở về nhà cô bé tóc xanh. Nhưng bụng đói lắm, nó lại ngửi thấy mùi sữa từ xa.

— Nếu cô ấy lại cứ muốn dạy dỗ chúng mình thì chén sữa xong, thế nào tớ cũng sẽ chuẩn ngay.

Vừa lúc ấy, Man-vi-na bước ra. Một tay cô xách ấm cà phê bằng sứ, một tay bưng một giỏ đầy những bánh. Mắt cô mọng nước mắt, cô tưởng Bu-ra-ti-nô đã bị chuột tha đi ăn thịt rồi. Cô vừa ngồi xuống bên cái bàn kê giữa lối đi rải cát, thì những bông hoa xanh đưa đẩy, bướm bay chập chờn trên cành hoa, trông như những cái lá vàng, lá trắng. Bu-ra-ti-nô bước vào; Pi-e-rô theo sau.

Man-vi-na mở to đôi mắt, tưởng cả hai chú bé chui tót vào cũng lọt. Thấy Man-vi-na, Pi-e-rô nói ập a ập ứng, chẳng hiểu nó nói gì. Bu-ra-ti-nô thân nhiên nói:

— Đây, tôi lôi nó về đây, Man-vi-na dạy nó đi...

Man-vi-na biết không phải là mình nằm mê. Cô nói khẽ:

— Trời ơi! Sung sướng quá!

Nhưng cô lại lấy giọng người lớn mà bảo:

— Hai chú này... Đi rửa mặt ngay đi, đánh răng nữa nhé. Ác-ti-môn đưa hai chú ra giếng.

Bu-ra-ti-nô lầu bầu:

— Cậu xem, bao giờ cũng: rửa mặt, đánh răng! Sạch thê thì chết cha người ta!

Nhưng hai cu cậu cũng ra giếng rửa mặt. Ác-ti-môn lấy túm lông đuôi phủi áo cho hai chú.

Hai anh em ngồi vào bàn ăn. Bu-ra-ti-nô nhét thức ăn đầy miệng, phồng cả hai má. Còn Pi-e-rô không nếm một miếng bánh. Nó nhìn Man-vi-na chăm chăm như thể cô bé nặn bằng bột có hạnh nhân vậy. Cô thấy thê liền bảo:

— Ơ kia! Pi-e-rô nhìn gì tôi thê? Ăn đi chứ, ăn đi!

Pi-e-rô đáp:

— Man-vi-na ạ, từ lâu nay tôi chẳng ăn uống gì cả, chỉ làm thơ thôi...

Bu-ra-ti-nô cười ngất. Man-vi-na rất ngạc nhiên, mở to mắt.

— Thê thì Pi-e-rô hãy ngâm thơ của mình đi.

Cô chồng tay vào má rồi nhìn đám mây bay giống hình đầu con mèo.

Pi-e-rô lấy giọng ồm ồm ngâm bài thơ sau đây:

Man-vi-na, Man-vi-na ơi!
Nàng đến nơi xa xôi,
Tôi mất người yêu quý,
Tôi khóc than, rầu rĩ,
Chẳng thiết sống trên đời.

Pi-e-rô vừa đọc xong bài thơ, Man-vi-na vừa kịp khen hay thì chú cóc đã nhảy ra giữa lối đi rải cát. Mắt chú lồi hẳn ra, trông rất ghê, chú báo tin:

— Đêm qua, rùa Toóc-ti-la già nua kể cho lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba tất cả câu chuyện cái chìa khóa vàng...

Tuy Man-vi-na không hiểu chuyện gì, nhưng cô hét lên một tiếng khiếp sợ. Pi-e-rô vồn đãng trí như tất cả các nhà thi sĩ, nó kêu lên mấy câu băng quơ. Còn Bu-ra-ti-nô thì nhảy tót xuống đất, vớ lấy bánh kẹo nhét đầy hai túi.

— Trồn mau lên. Nếu bọn chó săn dẫn lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba đến đây thì chết cả nút bây giờ.

Mặt Man-vi-na tái nhợt như cánh con bướm trắng.

Pi-e-rô tưởng cô sắp chết, liền lấy ấm cà phê rây nước lên mình cô, làm cho cái áo đẹp của Man-vi-na bẩn hết. Ác-ti-môn chạy đến sửa ỉnh ỏi; nó có nhiệm vụ giặt áo cho cô chủ. Nó cắn lấy cổ áo Pi-e-rô mà lắc lắc, làm cho cậu bé phải van xin:

— Thôi, xin lỗi mà...

Chú cóc giương hai con mắt lồi nhìn cái cảnh hỗn loạn ấy. Nó lại nói:

— Mười lăm phút nữa lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba sẽ cùng chó săn tới đây...

Man-vi-na đi thay áo. Pi-e-rô vắn chân vắn tay, rồi nhẩn nhó bước đi trên con đường rải cát.

Ác-ti-môn lôi những hộp đựng đồ dùng trong nhà đi. Cánh cửa mở đóng không ngớt. Chim sẻ kêu ầm ĩ trên cây nghe rất ghê sợ. Chim én bay là sát mặt đất. Cú ở trên gác cũng rú lên một tiếng đinh tai nhức óc. Chỉ có Bu-ra-ti-nô là vẫn giữ được can đảm. Nó xếp trên lưng Ác-ti-môn hai cái hộp đựng những đồ vật quan trọng nhất. Nó đặt Man-vi-na ngồi trên hộp; cô mặc bộ quần áo du lịch rất đẹp. Bu-ra-ti-nô ra lệnh cho Pi-e-rô bám vào đuôi chó xù. Còn nó là người chỉ huy.

— Đừng nhón nháo! Chạy đi thôi!

Bu-ra-ti-nô bước đi trước, trông rất anh dũng; rồi đến chó xù cồng Man-vi-na lúc la lúc lắc trên mây cái hộp; sau cùng là Pi-e-rô vẫn cứ mơ mơ màng màng với mấy câu thơ vớ vẩn. Tất cả bọn chui ra khỏi khu cỏ rậm, đến một nơi chẳng có cây cối gì cả. Vừa ra thì đã thấy bộ râu rối tung của lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba bên cửa rừng. Lão đang lấy tay che mắt, nhìn xung quanh.

Cuộc đánh nhau ghê gớm bên ven rừng

Tay lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba dắt hai con chó cảnh sát. Lúc trông thấy bọn trẻ chạy trốn, lão há to miệng kêu:

— Gớm nhỉ!

Rồi lão thả chó ra. Hai con chó hung dữ lúc đầu chỉ bới bới hai chân sau hất tung đất lên. Chúng nó chẳng thèm găm gù. Chúng chắc ở sức mình, nên cũng chẳng thèm nhìn bọn trẻ. Chúng lừ lừ tiến đến phía Bu-ra-ti-nô, Ác-ti-môn, Pi-e-rô và Man-vi-na đang đứng lại, chết khiếp. Tưởng đến toi mạng cả.

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba khuỳnh khuỳnh hai chân, đi theo hai con chó săn. Râu lão lúc lúc lại chui ra khỏi túi áo, cuộn lấy chân lão. Ác-ti-môn quặp đuôi vào hai chân sau, sửa inh ỏi. Man-vi-na vẫy tay kêu:

— Sợ quá! Sợ quá!

Pi-e-rô nhìn Man-vi-na, nghĩ bụng thế là đứt rồi.

Bu-ra-ti-nô là người đầu tiên trở lại bình tĩnh. Nó hét lên bảo Pi-e-rô:

— Dắt Man-vi-na chạy mau ra phía hồ, ở đây có đàn thiên nga đây. Còn Ác-ti-môn, vút đồ đạc xuống đất, tháo đồng hồ ra, sửa soạn đánh nhau đi.

Man-vi-na nghe thấy thế, liền nhảy xuống đất, vén cái váy dài chạy ra phía hồ. Pi-e-rô chạy theo sau. Ác-ti-môn trút đồ đạc xuống, tháo

thuongmai.vn



đồng hồ và cả cái băng tết đuôi nũ. Nó nhe hàm răng trắng nhờn, nhảy sang bên trái một cái, nhảy sang bên phải một cái để cho dềo bắp thịt; rồi như đề chờ đợi, nó bới bới, hai chân sau hắt đất bắn tung lên.

Bu-ra-ti-nô leo lên một cây thông trơ trọi gần đây. Nó ở trên ngọn cây, gân cổ hét:

— Hỡi súc vật, hỡi chim muông, sâu bọ! Chúng tớ bị tấn công đây. Hãy đến cứu đoàn quân múa rối vô tội này.

Hai con chó săn tức thì xông tới Ác-ti-môn cùng một lúc. Chó xù nhanh nhẹn né sang một bên, cắn vào đuôi một con, cắn vào đuôi con kia một miếng.

Hai con chó săn quay trở lại, nặng nề; chúng lại xông vào chó xù. Ác-ti-môn nhảy vọt lên, thành thử chó săn chui dưới chân nó; nó lại cắn được một con vào sườn, con kia bị một miếng vào lưng.

Lần thứ ba, chó săn xông tới, Ác-ti-môn kéo lê đuôi dưới đất, cứ thế quay tít trên đất, có khi để chó săn đến gần, rồi nhảy phốc sang một bên, ngay dưới mũi chúng nó.

Chó săn giận lắm, đuổi theo Ác-ti-môn, không vội vàng, nhưng rất kiên quyết; chúng nó thà chết, chứ không chịu tha con chó xù tinh khôn kia.

Lúc ấy, lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba đèn gần cây thông, nắm lấy thân cây, cổ sức rung.

— Xuống ngay, xuống ngay!

Bu-ra-ti-nô lấy chân, lấy tay, lấy răng bám chặt vào một cành cây. Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba rung mạnh quá, quả thông lúc lắc rất mạnh. Quả cây thông này vốn nặng, to bằng quả dưa con, lại có gai. Nó mà rơi trúng đầu thì... ái! ái!..

Bu-ra-ti-nô bám lấy cành, cũng đau lắm. Nó thấy Ác-ti-môn mỗi lúc một mệt mỏi, chậm chạp, lưỡi thè ra như một miếng giẻ đỏ. Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba mở to mắt, hét:

— Giả tao cái chìa khóa đây!

Bu-ra-ti-nô leo trên cành cây, vói được một quả thông khá to; nó lấy răng cắn cái cuống. Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba rung càng mạnh. Bộp... bộp... một quả rơi trúng giữa mồm lão. Lão ngã phịch xuống đất.

Bu-ra-ti-nô ngắt một quả nữa; quả này rơi trúng giữa sọ lão già... bộp... như rơi vào một cái trống. Bu-ra-ti-nô lại kêu:

— Chúng tớ bị tàn công! Hãy cứu đoàn quân múa rối vô tội này.

Thoạt tiên, đàn chim én bay đến cứu. Chúng nó bay lượn trước mắt hai con chó săn. Chó há mồm đớp, nhưng én có phải là ruồi đâu! Chim bay sạt qua mồm chúng, như một tia chớp.

Từ trên đám mây hình đầu mèo, một con diều hâu xám xịt đâm bổ xuống. Diều hâu này thường ngày vẫn săn thịt cho Man-vi-na. Nó cắm móng nhọn vào lưng một con chó săn; đôi cánh rộng lớn xòe ra, nó lấy đà nhac con chó lên cao, rồi giữa chừng thả xuống. Con chó săn rơi xuống đất, kêu ăng ăng.

Ác-ti-môn lấy ngực xô con kia ngã, cắn một miếng, rồi nhảy phắt ra đằng sau. Nó chạy vòng tròn quanh gốc cây thông. Hai con chó săn mệt lử, lại bị thương, đuổi theo sau.

Đàn cóc cũng kéo đến giúp Ác-ti-môn. Các cậu còn lồi theo hai bác rắn nước đã già, mắt nhắm trông thấy gì nữa. Thề nào thì hai bác cũng sắp chết, hoặc chết giúi dưới gốc cây, hoặc chui vào bụng cóc; cho nên theo lời khuyên của cóc, hai bác phải chết sao cho anh dũng.

Chó xù Ác-ti-môn bây giờ mới thực sự ra tay đánh nhau với hai con chó săn. Nó ngồi xuống, giờ nanh ra. Hai con chó săn xông đến. Cả ba đũa lẫn lông lóc. Ác-ti-môn há mồm cắn, giờ vuốt cào cào. Chó săn mặc cho cắn, cho cào xé; chúng nó chỉ tìm cách cắn vào họng Ác-ti-môn một cái cho chết hẳn. Tiếng kêu, tiếng sủa ầm ĩ cả khu rừng.

Cả nhà dím cũng kéo ra để đánh hộ Ác-ti-môn: dím bồ, dím mẹ, dím cô, dím dì, dím con một đàn. Một bầy ong đất vù vù bay tới, con nào cũng đen nhánh, lấp lánh vàng. Rồi đến lượt đàn ong vò vẽ dữ tợn

kéo đèn, cánh quay tít. Đàn cua tới, bọ dừa bò đèn, giờ càng sắc, râu dài.

Tất cả mọi loài vật, đàn chim, sâu bọ đều dừng cảm lẫn xả vào mà đánh hai con chó săn góm ghiếc.

Dím bồ, dím mẹ, dím dì, dím cô, dím con cuốn mình lại như hình quả cầu rồi phóng những lông nhọn vào mõm chó.

Ong đất, ong vò vẽ từ trên không đâm xả xuống, lấy vòi tằm thuốc độc châm chó săn. Đàn kiến cắn cù kéo nhau chui vào mũi chó, chích thứ a-xít rất bỏng.

Cua và bọ dừa đâm dưới bụng.

Điều hâu lấy mỏ quặp mỏ vào đầu con chó này một cái, con chó kia một cái.

Bướm và ruồi bay dày đặc như đám mây, che kín mắt chó.

Cóc xúm chung quanh hai bác rắn sẵn sàng hy sinh anh dũng.

Lúc một con chó há mõm rõ to để hắt hơi, vì chất a-xít quá nóng, tức thì một bác rắn già quăng mình vào cổ chó, uồn mình trườn vào tít trong cổ họng. Bác rắn già thứ hai cũng làm như thế khi con chó thứ hai há hộc mõm.

Hai con chó bị đánh đập, cào cào, bị châm từ phía, thở hồn hên, ngã lăn chiêng ra đất, không đánh nhau được nữa.

Thê là Ác-ti-môn thắng trận rất vẻ vang.

Trong khi ấy thì lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba lòi được quả thông đầy gai ra khỏi miệng to của mình. Còn quả thông rơi trúng sọ làm lão ta choáng váng, mắt như bắn tung ra ngoài. Lão lão đảo đứng dậy, lại ôm lấy cây thông. Gió hắt tung bộ râu lên.

Bu-ra-ti-nô ở trên ngọn cây, thấy chòm râu lão ta bị gió nhắc lên dính chặt vào thân cây thông đầy những nhựa.

Nó đánh đu trên cành cây, hét to lên, giọng giễu cợt:

— Bô ơi, bô chẳng bắt được con đâu, chẳng bắt được đâu!..

Rồi nó nhảy phốc xuống đất, chạy vòng quanh gốc thông. Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba toái ra, giờ hai tay định tóm lấy chú bé. Lão chạy quanh gốc cây đuổi bắt. Chạy được một vòng, tưởng tóm được



thăng ranh... chạy vòng thứ hai... rồi vòng thứ ba. Râu lão quấn chặt vào thân cây đầy nhựa.

Lúc râu cuộn đến vòng cuối, mũi lão húc vào thân cây, Bu-ra-ti-nô mới thè dài lưỡi ra, rồi chạy về phía hồ thiên nga tìm Man-vi-na và Pi-e-rô.

Ác-ti-môn đau như dằm, đi khập khiễng ba chân theo sau, một chân co lên.

Trên bãi chiến trường, chỉ còn hai con chó săn thập tử nhất sinh và lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba, chủ rạp múa rối, cuồng quít cả lên, râu bám chặt vào cây thông.

Trong hang

Lúc ấy Man-vi-na và Pi-e-rô đang ngồi trên một mô đất ẩm ướt giữa bụi lau. Cô cậu núp sau một cái mạng nhện đầy những cánh chuồn chuồn và xác muỗi. Đàn chim con xanh biếc chuyển từ cây lau nọ sang cây lau kia, nhìn cô bé đang khóc sướt mướt, ra vẻ lạ lùng và thú vị lắm.

Phía xa xa, tiếng chó sủa và kêu ăng ăng nghe kinh khủng. Chắc là Ác-ti-môn và Bu-ra-ti-nô đang hết sức chống chọi với bọn kia. Man-vi-na nói luôn miệng: «Sợ quá! Sợ quá!»

Thế rồi, không biết làm thế nào, cô giấu mặt trong một cái lá cây. Pi-e-rô tìm hết cách dỗ cô bé; nó đọc bài thơ sau đây:

Chúng mình ngồi đây,
Chung quanh hoa nở
Hoa vàng rực rỡ,
Ngan ngát hương thơm.
Chúng mình sẽ sống,
Mùa hè quạnh hiu
Mọi người sẽ lạ,
Lạ biết bao nhiêu!

Man-vi-na cúi tiệt, giậm chân đành đạch:

— Cậu làm tôi khó chịu, khó chịu quá đi mất. Có ngất cho tôi một cái lá tươi thì ngất. Cái lá này ướt sũng nước, lại thùng cả đây này.

Phía xa, tiếng hò reo âm âm bỗng im bật. Man-vi-na chấp hai tay vào nhau:

— Ác-ti-môn và Bu-ra-ti-nô khuyu mất rồi.

Nói xong, cô bé ngã vật xuống đất, trên đám rêu xanh.

Pi-e-rô đứng cạnh, chân giậm giậm xuống đất rất vô duyên. Gió thổi trong bụi lau kêu xào xạc. Sau cùng, nghe thấy tiếng chân đi. Chắc hẳn là lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba đèn bắt Man-vi-na và Pi-e-rô để nhét vào cái túi sâu thẳm. Bụi lau rẽ ra... thì thấy Bu-ra-ti-nô mũi nhọn hoắt, mồm rộng đèn mang tai. Ác-ti-môn khập khiễng theo sau, mình đầy thương tích, lưng cồng hai gói đồ. Bu-ra-ti-nô không để ý gì đến nét mặt vui mừng của Man-vi-na và Pi-e-rô. Nó nói bô bô:

— Ái dà! Chúng nó lại đánh nhau với tớ! Nào mèo, nào cáo, nào chó săn... rồi cả lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba nữa!.. Thôi, cô bé trèo lên lưng Ác-ti-môn đi, còn cậu cả này, tóm lấy đuôi mà đi. Lên đường nào!

Thế rồi nó bước đi, hùng dũng lắm. Nó nhảy qua những mô đất, lấy khuỷu tay rẽ đám lau, đi vòng bờ hồ sang phía bên kia.

Cả Man-vi-na và Pi-e-rô, không ai dám hỏi Bu-ra-ti-nô xem trận đánh nhau với chó săn kết thúc ra sao, và tại sao lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba không đuôi bắt nữa. Khi đèn bờ bên kia, Ác-ti-môn bắt đầu rên rỉ, bôn chân đều què què. Thế là phải đứng lại băng bó những vết thương. Một cây thông to tướng mọc trên một quả đồi lồi chồm đá. Bên dưới gốc, có một cái hang. Cả bọn liền kéo hộp đồ vào trong hang; Ác-ti-môn lê theo sau.

Ác-ti-môn liếm các vết thương, rồi chìa chân ra. Bu-ra-ti-nô xé một cái áo cũ của Man-vi-na để làm băng. Pi-e-rô cầm băng cho Man-vi-na bó chân Ác-ti-môn. Băng bó xong, thì cặp sốt. Chó ngủ ngon lành. Bu-ra-ti-nô ra lệnh:

— Pi-e-rô, ra hồ lấy nước.

Pi-e-rô ngoan ngoãn vừa đi vừa vấp ngã, miệng khe khẽ ngâm thơ. Nó đánh rơi mất nắp ấm lúc nào, và chỉ múc được mấy giọt nước. Bu-ra-ti-nô lại bảo:

— Còn Man-vi-na, ra nhặt mấy cành khô về nhóm lửa, nhanh lên!

Man-vi-na nhìn nó, ra vẻ trách móc. Cô nhún vai một cái, đi vơ mấy cành củi khô về. Bu-ra-ti-nô lầu bàu:

— Những cô cậu có học hành này chẳng được tích sự gì.

Nói xong, nó cầm ấm đi múc nước lầy, tự tay nhặt củi và mây quả thông. Nó nhóm một ngọn lửa phía ngoài cửa hang. Lửa bốc rất cao. Nó tự tay pha một ấm ca-caô.

— Lại mà ăn, nhanh lên!

Man-vi-na từ nãy vẫn yên lặng, môi mím lại. Nhưng lúc này, cô lầy giọng người lớn, nói đồng dặc:

— Bu-ra-ti-nô! Chú đừng tưởng chú đánh thắng được bọn chó săn, chú cứu được chúng tôi khỏi tay lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba và chú lại rất dũng cảm... chú đừng tưởng như thế là chú không phải rửa tay và đánh răng trước khi ăn đâu...

Bu-ra-ti-nô ngó cả người ra ... à... à ra thế... Nó trợn tròn hai mắt nhìn cô bé, một người có ý chí đánh thép.

Man-vi-na chui ra khỏi hang, vỗ tay gọi:

— Bướm ơi, sâu ơi, bọ dừa, cóc ơi!

Chưa đầy một phút, bướm đã bay đến, phấn hoa bám khắp mình. Sâu lồm ngồm bò đến, theo sau là đàn bọ dừa. Cóc lặc lè nhảy lại, rõ ra bụng cóc. Bướm xòe cánh, đậu trên vách để trang điểm cho hang thêm đẹp và để bụi đất khỏi bay vào thức ăn. Bọ dừa nhặt rác rưởi dưới đất, về thành hòn rồi vứt ra ngoài hang. Một chú sâu trắng bò lên đầu Bu-ra-ti-nô, leo ra mũi rồi tiết một ít bột vào răng chú bé. Thế là phải đánh răng rồi! Một chú sâu khác đánh răng cho Pi-e-rô.

Một chú chồn còn ngái ngủ cũng bò đến, trông chú ta giống như một con lợn nhỏ có lông xù. Chú giơ chân vớ lấy đàn sâu màu nâu, ép lấy ít xi đánh giày, rồi lấy đuôi đánh bóng nhoáng ba đôi giày của Man-vi-na, Bu-ra-ti-nô và Pi-e-rô. Đánh giày xong, chú ngáp dài một cái: «A hà!» rồi bỏ đi, dáng lặc lè.

Một cậu chim dễ quạ vui nhộn, lông sắc sỡ, bay vù vào hang như một cơn gió mạnh; lúc cậu nói thì mào đỏ dựng đứng hẳn lên:

— Chải đầu cho ai bây giờ?

Man-vi-na nói:

— Tôi. Chải đầu tết tóc cho tôi, đầu tóc rồi tung cả lên.

— Thề gương đâu? Này, cô bé...

Tức thì đàn cóc mắt lồi lên tiếng:

— Đề bọn tôi đi lấy gương cho.

Mười chú cóc nặng nề nhảy ra phía hồ. Các chú lồi về được một cậu cá chép vảy bóng loáng như gương. Cá ta cứ nằm yên, chẳng thèm để ý xem họ lồi mình đi đâu; cá béo quay và đàn quá. Cóc dựng đứng cá chép ngay trước mặt Man-vi-na. Các chú lấy nước trong bình đổ vào mồm cá cho cá khỏi chết.

Chim dễ quạ mãi mê tết tóc và chải đầu cho Man-vi-na. Nó nhẹ nhàng bắt một con bướm đậu trên vách, thoa phấn lên mũi cô bé:

— Cô bé ơi, thề là xong rồi đây.

Rồi vù một cái, dễ quạ lượn ra ngoài hang, hang sáng rực những màu sắc rất đẹp. Cóc lại khiêng cá chép ra hồ. Bu-ra-ti-nô và Pi-e-rô đành phải rửa tay, rửa cả cổ nữa.

Lúc bây giờ, Man-vi-na mới cho phép ngồi vào bàn ăn.

Ăn xong, cô phủ bụi bánh rơi trên đùi, rồi bảo:

— Bu-ra-ti-nô ạ, lần trước, chúng mình đang viết chính tả. Bây giờ ta học tiếp đi.

Bu-ra-ti-nô muốn chuẩn khỏi hang, đi thẳng. Nhưng nghĩ đến bạn và chó xù đang ốm, nó không nỡ tâm bỏ đi. Nó làu bàu nói:

— Nhưng có mang cái gì đi đâu mà viết!

Ác-ti-môn vừa rên vừa nói:

— Có mang đây chứ.

Rồi nó lê đèn một hộp đồ, lấy răng mở ra. Nó lồi ra một lọ mực, một hộp bút, quyển vở và cả một quả địa cầu xinh xinh nữa. Man-vi-na bảo:

— Đừng bầu ngón tay mạnh quá, đừng cầm sát ngòi bút quá, không thì bần hết ngón tay.

Nói xong, cô ngược mắt nhìn vòm hang, nhìn những con bướm và...

Ngay lúc ấy bỗng nghe thấy tiếng cành cây gãy rãng rãc, tiếng nói ầm ầm, rồi thấy lão bán đĩa Đu-rê-ma và lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba lê chân đi qua.

Trên trán lão chủ rạp múa rồi, có một cái bướu to tướng đồm ồm, mũi thì sừng húp lên. Râu lão đầy nhựa thông. Lão vừa rên rĩ vừa nói:

— Chúng nó chưa chạy xa được đâu. Chỉ quanh quẩn đâu đây trong rừng này thôi.

*Bu-ra-ti-nô quyết tâm mọi cho kỳ được ở
lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba câu chuyện bí mật
của chiếc chìa khóa vàng*

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba và lão Đu-rê-ma chậm rãi bước qua trước cửa hang.

Trong trận đánh nhau vừa qua, lão bán đĩa thuộc hoảng quá, trốn biệt sau một bụi cây. Trận đánh xong xuôi, chờ lúc Bu-ra-ti-nô và Ác-ti-môn đã khuất trong đám cỏ rậm, lão mới lộ ra. Lão khó nhọc gỡ bộ râu lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba ra khỏi thân cây thông. Lão nói:

— Cái thằng ranh chơi bác một vô đau thật! Đền phải hai tá đĩa tốt nhất, bác mới khỏi được...

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba hét:

— Thôi, xin đủ. Phải đuổi bắt ngay quân vô lại ấy mới được!

Hai lão già lần theo vết bọn trẻ. Họ lấy tay rẽ cỏ, xem xét từng bụi cây, lật từng mô đất. Họ trông thấy khói bốc lên giữa hai cái rẽ cây thông



già, nhưng không nghĩ ra rằng chính chúng nó ẩn náu trong hang và thậm chí còn đốt lửa. Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba gầm lên:

— Thăng Bu-ra-ti-nô khôn kiệp! Tao mà bắt được mày thì tao băm vằm mày ra trăm mảnh.

Bọn trẻ ở trong hang nín thở.

Biết làm thế nào bây giờ? Chạy trốn à? Nhưng Ác-ti-môn băng cuốn đẩy mình, còn đang ngủ say. Phải ngủ đến hai mươi bốn tiếng đồng hồ, vết thương mới lành được. Chẳng lẽ lại để con chó can đảm ấy một mình trong hang?

Không... không... Chạy thì cùng chạy, chết thì cùng chết.

Bu-ra-ti-nô, Pi-e-rô và Man-vi-na ngồi thu lu ở trong cùng hang, đầu chụm vào nhau bàn bạc rất lâu. Sau cùng quyết định như sau:

Cả bọn sẽ ở lại đây cho đến sáng hôm sau; phải lấy cành lá nguyệt trang cửa hang và để cho Ác-ti-môn chóng khỏi, phải cho uống thuốc tẩy. Bu-ra-ti-nô nói:

— Còn tôi, thế nào tôi cũng phải làm cho lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba nói cho tôi biết cái chìa khóa vàng mở cái cửa nào. Cửa mà mở được thì sẽ thấy một cái gì diệu kỳ lắm đây... Rồi chúng mình sẽ tha hồ sung sướng.

Man-vi-na khe khẽ nói:

— Không có Bu-ra-ti-nô, tôi sợ lắm, sợ lắm.

— Thế còn Pi-e-rô thì sao?

— Chà! Pi-e-rô chỉ biết đọc thơ thôi...

Pi-e-rô đồng dục nói, giọng khàn khàn như giọng thú dữ:

— Tôi sẽ hùng dũng như con sư tử bảo vệ Man-vi-na. Các bạn chưa biết tay này đây thôi.

— Hoan hô Pi-e-rô! Đáng lẽ cậu phải tỏ ra can đảm từ lâu rồi mới phải.

Nói xong, Bu-ra-ti-nô chạy theo dấu lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba và lão Đu-rê-ma. Chẳng mấy chốc đã thấy hút hai người. Lão chủ rạp múa rồi ngồi bên bờ suối, còn lão Đu-rê-ma thì lấy lá chua me đại đập lên

cái bấu cho bạn. Từ xa đã nghe thầy tiếng sôi bụng dữ dội của Ca-ra-ba Ba-ra-ba và tiếng nước óc ách buồn thiu trong cái dạ dày trống rỗng của lão bán đĩa. Hai lão già đói quá rồi. Đu-rê-ma bảo:

— Bẩm ngài, chúng ta phải kiếm cái gì chén mới được.

Tìm được bọn lưu manh ấy phải đến đêm khuya mới.

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba buồn bã đáp:



— Bây giờ mà có cả một con lợn sữa với một đôi vịt thì tôi ngón hết ngay.

Thế là hai người đi về phía quán «Ba cá bông», biển hàng trông thấy rõ trên đồi. Lúc ấy Bu-ra-ti-nô đang cúi khom khom nấp trong đám cỏ, nó ba chân bốn cẳng chạy trước đèn quán cơm.

Đèn gần công, Bu-ra-ti-nô khẽ rón rén đèn gần một chú gà trống đang rung rung cái mào rất đặc chí; chả là chú ta vừa kiếm được hạt thóc, chú ta bới đất gọi đàn gà mái đèn chén, làm ầm ĩ cả lên:

— Cúc cúc cúc...

Bu-ra-ti-nô liền chia ra trước mặt chú gà trống những miếng bánh ngọt hạnh nhân đựng trong lòng bàn tay:

— Ấy chào lão tướng, mời lão tướng xơi đi.

Gà ta thoát đầu còn nhìn chú bé gồ ra vẻ nghiêm nghị lắm, nhưng sau thêm quá, nhin không được, bèn mổ vào lòng bàn tay chú bé:

— Cúc cúc cúc...

— Lão tướng ạ, tôi cần phải vào quán cơm này mà làm thế nào cho ông chủ không biết. Đề tôi nấp dưới cái đuôi lợn lấy của lão tướng, rồi lão tướng đưa tôi vào chỗ lò sưởi nhé.

Gà ta lại càng làm bộ:

— Cúc cúc cúc...

Gà tuy chẳng hiểu gì, nhưng đề giữ thế diện, nó đành hoàng tiền về phía công quán cơm đang mở toang. Bu-ra-ti-nô nấp dưới cánh và đuôi gà, cứ thế chồm chồm đi vào bếp, đèn gần cái lò. Lão chủ bếp hỏi đang nướng một gắp chả và bắc nồi đun bếp.

— Cút! Đồ chết tiệt!

Lão ta hét thề rồi giơ chân đá bốp một cái, gà chỉ kịp kêu «Cúc tác!», rồi bắn ra ngoài, cạnh đàn gà mái sợ hết hồn.

Thế là Bu-ra-ti-nô lẩn ngay đèn bên chân lão chủ, nấp sau một cái bình bằng đất. Cùng lúc ấy, đã nghe thấy tiếng lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba và Đu-rê-ma bên ngoài. Lão chủ quán ra cửa, cúi rạp mình đón khách.

Bu-ra-ti-nô liền chui tọt vào cái bình, ngồi im thín thít.

*Bu-ra-ti-nô tìm ra được
bí mật của chiếc chìa khóa vàng*

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba và lão Đu-rê-ma nhấm một con lợn sữa quay cho lại sức. Lão quán rót rượu vào cốc. Ca-ra-ba Ba-ra-ba vừa nhấm nháp cái đùi lợn vừa bảo chủ quán:

— Rượu cái nhà bác này chẳng ra đêch gì! Rót ở cái bình kia xem sao.

Vừa nói, lão vừa chỉ vào cái bình Bu-ra-ti-nô đang ngồi nấp. Lão quán đáp:

— Thừa ngài, bình không đầy ạ.

— Chỉ nói láo, thử đưa xem nào!

Lão quán cầm bình dốc ngược lên. Bu-ra-ti-nô lẩy gân tay, khuỳnh hai khuỷu rõ chắc để khỏi bị dốc tuột ra ngoài. Ca-ra-ba Ba-ra-ba nói, giọng khàn khàn:

— Có cái gì đen đen trong ấy.

Đu-rê-ma cãi:

— Cái gì trắng trắng đây chứ!

— Bám hai ngài, tôi có nói dối thì trời vật chết tôi ngay đây này... bình chẳng có gì cả.

— Thề thì đặt lên đây để vớt xương.

Lão quán đặt bình lên bàn, ngay giữa hai lão già. Từ lúc ấy, xương xẩu cứ rơi như mưa lên đầu Bu-ra-ti-nô. Ba-ra-ba uống rượu đã say, lão liền lại gần ngọn lửa hơi bộ râu cho chảy nhựa thông. Lão nói:

— Ông sẽ đặt Bu-ra-ti-nô lên bàn tay, còn tay kia đập một cái nó bẹp gí xuống như cái bánh đa cho mà coi.

Lão Đu-rê-ma nói thêm vào:

— Thằng khôn kiệp thì phải thề mới xong. Phải cho đĩa bám đầy người nó, cho đĩa hút hết máu nó đã chứ!

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba đập tay xuống bàn một cái:

— À không! Trước hết phải lẩy lại cái chìa khóa vàng chứ!

Lão chủ quán bắt chuyện luôn. Lão đã biết chuyện các chú bé múa rồi chạy trốn, nên lão nói:

— Bẩm ngài, ngài hơi đâu mà đi bắt nó. Để nhà cháu cho mây đưa đi lòng trong rừng một chốc là bắt được thằng Bu-ra-ti-nô về đây ngay...

Các ngài cứ xơi rượu cho lại sức.

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba hơ giầy trên ngọn lửa:

— Được, cho đi lòng đi!

Lão đã say, hát bô bô:

Quân của ta mới kỳ
Bằng gỗ, chẳng biết chi.
Ta là chúa tể búp bê
Ca-ra-ba Ba-ra-ba khủng khiếp ghê...
Lũ búp bê đèn kỳ
Trước mặt ta - cồ dại
Dù cô nàng xinh ghê
Vẫn xoi roi, chó chệ!
Chiếc roi da chập bầy,
Chiếc roi da chập bầy!
Dứ, dứ, cái roi da,
Lũ nhóc con hát múa
Còn ta tiền đầy túi,
Chiếc túi phồng to ghê,
Chiếc túi phồng to ghê!

Thế là Bu-ra-ti-nô ngồi ở trong bình thét lên:

— Đồ khờ! Bí mặt đâu, nói ngay!

Ba-ra-ba giật mình đánh thót một cái, im bật. Lão giương mắt nhìn Đu-rê-ma:

— Bác kêu đây à?

— Không, tôi đâu!

— Thế ai ra lệnh cho tôi phải nói điều bí mật?

Vôn Đu-rê-ma là người mê tín dị đoan, lại nốc lắm rượu, nên lão sợ hết hồn. Mặt lão tái xanh và quắt lại. Thấy thế, Ba-ra-ba cũng hoảng, răng đánh vào nhau cầm cập. Cái tiếng bí mật trong bình lại hét lên:

— Nói mau! Không thì mày dính liền vào ghê bây giờ! Đồ khôn!



Ba-ra-ba định nhảy chồm xuống đất, nhưng không sao nhấc nổi người lên được. Lão áp a áp ứng:

— Bí... mật... gì... ạ?

Tiếng kia đáp:

— Bí mật của con rùa Toóc-ti-la chứ còn bí mật nào!

Đu-rê-ma hết hồn, chui tọt xuống gầm bàn. Ca-ra-ba Ba-ra-ba khiếp vía đèn nổi chẳng há mồm được.

Tiếng nói lại hét to, nghe như tiếng gió rít trong lò sưởi một đêm mùa thu:

— Cái cửa ấy ở đâu? Cái cửa ấy ở đâu?

Ba-ra-ba khe khẽ đáp:

— Đề tôi xin nói... tôi xin nói... Cái cửa ấy ở nhà bác Các-lô, trong căn phòng nhỏ, đằng sau cái lò sưởi vẽ...

Vừa nói đèn đây thì lão chủ quán bước vào:

— Đây, đây đây đây. Cho chúng nó ít tiền, chúng nó khắc lời cô được thẳng ranh kia về.

Vừa nói, lão vừa trở cảo A-li-xa và mèo Ba-di-li-ô đứng trên bậc cửa. Cảo lễ phép ngả mũ chào rồi nói:

— Thưa ngài, ngài cứ cho chúng cháu xin mười đồng tiền vàng thì chúng cháu xin nộp ngay thẳng ranh ấy, không cần đi đâu cả.

Lão Ba-ra-ba luồn tay vào túi áo gi-lê, móc ra mười đồng tiền vàng:

— Tiền đây. Bu-ra-ti-nô đâu?

Cảo đem đi đem lại mãi, rồi thờ dãi đưa cho mèo một nửa. Nó lấy chân trở vào cái bình mà bảo:

— Thưa ngài, nó ở ngay trong cái bình này, ngay dưới mũi ngài đây ạ.

Lão Ba-ra-ba vớ lấy cái bình, ném bốp xuống sàn lát đá. Thề là Bu-ra-ti-nô bò lồm ngồm giữa những mảnh bình và đồng xương. Thừa dịp mọi người há hốc mồm ngơ ngác, nó lao ra ngoài, nhanh như mũi tên, nhảy phốc lên lưng chú gà trống đang nghiêng nghiêng nhìn một con sâu, ra vẻ rất tự đắc. Bu-ra-ti-nô căng thẳng mũi ra trông rất khiếp; nó bảo gà:

— Mày phản tao, quân chó chết! Bây giờ liệu chạy biên đi cho mau!

Bu-ra-ti-nô bấu chặt lấy đuôi gà. Gà chẳng hiểu ra sao, xòe cánh, co cẳng chạy. Nó kéo Bu-ra-ti-nô chạy miết xuống chân đồi như cơn gió. Nó chạy vụt qua đường, qua cánh đồng về phía khu rừng.

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba, Đu-rê-ma và lão quán lúc này đã hoàn hồn, vội đuổi theo Bu-ra-ti-nô. Nhưng nhìn mãi chẳng thấy đâu. Thê là mất tăm. Chỉ thấy độc một con gà trống đang chạy miết dưới đồng. Nhưng vốn gà mang tiếng ngốc nghếch, nên chả ai để ý đến cả.

*Lần đầu tiên trong đời Bu-ra-ti-nô thất vọng
nhưng mọi việc đều kết thúc tốt đẹp*

Chú gà trống ngốc nghếch chạy mãi, đã mệt lử, mồm nó há hộc, nó chạy chậm lại. Bu-ra-ti-nô buông tay ra:

— Thôi, mời lão tướng về với những ả gà mái của mình!

Bu-ra-ti-nô thui thủi một mình đi về phía hồ thiên nga. Qua cành lá, mặt hồ lấp lánh đàng xa. Đã trông thấy cây thông già trên gò đá... Đèn hang... Bu-ra-ti-nô thấy cành lá khô bừa bãi, trên cỏ lại có vết bánh xe.

Tim nó đập thành thạch, tường đèn vỡ ra. Nó nhảy xuống, nhìn vào trong hang.

Hang trống không!!!

Chẳng thấy Man-vi-na, Pi-e-rô và Ác-ti-môn đâu. Chỉ thấy hai mảnh giẻ rách. Bu-ra-ti-nô nhặt lên xem: đúng là hai ống tay áo của Pi-e-rô.

Thê là người ta bắt mất bạn rồi! Mất bạn rồi! Bu-ra-ti-nô nằm vật xuống, mũi cắm sâu xuống đất. Lúc bây giờ nó mới thấy nó thương yêu bạn đến chừng nào. Dù Man-vi-na có dạy học,

bảo ban, dù Pi-e-rô có đọc thơ hàng trăm lần... dù có phải cho cái chìa khóa vàng thì nó cũng cho ngay, cốt sao các bạn lại trở về.

Bỗng nó thấy một tảng đất khê nâng lên, một chàng chuột trũi bóng nhẫy, chân màu hồng, hiện ra. Anh chàng hắt hơi ba lần liền, rồi bảo:

— Tôi mù thật nhưng tôi nghe rõ lắm. Một cái xe có cừu kéo, đèn đỏ ở đây. Lão tỉnh trưởng bên xứ Ngu Si và mấy con chó săn ngồi trên xe. Lão tỉnh trưởng ra lệnh: «Bắt quân vô lại này đi. Chúng nó đánh chết của tao hai con chó săn tốt nhất đang lúc làm nhiệm vụ. Bắt mau!» Lũ chó «Vâng!» rồi xông vào trong hang. Nghe tiếng ồn ồn ghê gớm. Chúng nó trối bọn trẻ lại, quăng lên xe, rồi đi mất.

Bây giờ còn nằm đây, mũi cắm xuống đất làm gì nữa! Bu-ra-ti-nô đứng phắt dậy, theo vết bánh xe chạy miết. Nó vòng theo bờ hồ đến một cánh đồng cỏ rậm. Nó đi, đi mãi... Nó cũng chẳng biết đi đâu. Nó phải cứu bạn, có thể thôi. Nó đến cái dốc hôm nọ nó ngã lăn xuống bụi cây. Dưới chân, là cái ao có bác rùa Toóc-ti-la. Trên con đường đi về phía ao, nó thấy một cái xe do hai con cừu gầy nhom kéo; lông cừu trụi gần hết.

Ngồi đánh xe là một con mèo béo phì, má sệ, đeo kính gọng vàng. Con mèo ấy là viên cổ văn của tên tỉnh trưởng. Phía sau, tên cáo tỉnh trưởng ngồi ngھều ngھện, ra vẻ rất quan trọng... Còn Man-vi-na, Pi-e-rô và Ác-ti-môn băng bó khắp người thì nằm bẹp gí trên mấy cái hộp. Chùm lông đuôi Ác-ti-môn thường ngày chải rất mượt, bây giờ kéo lê dưới bụi đường.

Đi gác phía sau là hai con chó săn trình sát.

Bỗng hai con chó săn thấy cái mũ trắng của Bu-ra-ti-nô nhô trên đỉnh dốc. Hai con chó xông tới; Bu-ra-ti-nô chẳng kịp chạy trốn liều giờ thẳng hai tay, nhảy lộn nhào xuống cái ao bắn thiu đầy những bèo.

Nó lượn vèo trên không, đáng lẽ rơi tồm xuống nước để cầu cứu rùa Toóc-ti-la nhưng vừa lúc ấy một luồng gió mạnh thổi tới.

Gió cuốn lấy Bu-ra-ti-nô, quay tít trên không rồi hắt mạnh nó xuống, trúng giữa đầu cáo tinh trường.

Con mèo đeo kính gọng vàng giật mình, tụt ngay xuống đất. Mèo vồn du còn nhưng lại nhát như cáy, liền giả vờ chết thẳng cẳng. Cáo tinh trường cũng chẳng can đảm gì hơn. Nó vừa chạy tròn lên dốc vừa rú lên, rồi chui đúng vào hang con chồn. Chồn tiếp ông khách quý hóa ấy chẳng dụi dàng tí nào, lại còn đánh đập là khác.

Cừu bỗng nhảy sang một bên, xe đổ ụp. Man-vi-na, Pi-e-rô và Ác-ti-môn lăn xuống đất cùng với mấy hộp đồ.

Những việc ấy xảy ra nhanh quá, chưa kịp để đếm năm đầu ngón tay.

Hai con chó trinh sát nhảy vọt xuống chân đồi. Lúc đèn xe thì thấy mèo nằm chết, lại thấy xác bọn múa rối với con chó xù nằm ngổn ngang trong bụi cây. Nhưng chẳng thấy cáo tinh trường đâu. Các vị mà chúng nó có nhiệm vụ bảo vệ như của báu, thế là mất tăm tít.

Con chó săn thứ nhất ngửa cổ hú lên một tiếng thất vọng.

Con chó thứ hai cũng kêu:

— Ai-ai-ai... hú-u-u...

Chúng nó lao lên gò sục sạo tìm chủ, rồi lại hú lên một tiếng buồn bã. Chúng nó nghĩ đến cái roi da và cái cũi sắt đang chờ chúng. Chúng thất thểu trở về xứ Ngu Si để trình cho sở Sen đảm biết việc ông tinh trường bị cuốn lên trời mất tích. Chúng bịa ra như thể để khỏi phải tội.

Bu-ra-ti-nô đưa tay nắn khắp mình: hai chân, hai tay nó vẫn còn nguyên. Nó bò đến bên Man-vi-na và Pi-e-rô để cời trói cho bạn. Man-vi-na, chẳng nói nên lời, choàng hai tay ôm lấy cổ Bu-ra-ti-nô, nhưng không hôn được vì mũi cậu ta dài quá.

Ông tay áo Pi-e-rô rách đến khuỷu, phần ở má rơi hết, để lộ nước da thật, má đỏ hồng hào. Nó lớn tiếng nói:

— Tớ đánh nhau hăng lắm nhé. Chúng nó mà không ngáng tớ một cái thì không đời nào bắt được tớ.

Man-vi-na công nhận:

— Pi-e-rô đánh nhau hăng như con sư tử ấy!

Cô ôm lấy cổ Pi-e-rô, hôn hai bên má. Bu-ra-ti-nô lau bầu:

— Thôi, hôn mãi. Hôn thế là đủ rồi. Ta liệu tròn đi thôi.

Chúng ta sẽ cầm đuôi Ác-ti-môn mà kéo nó đi.

Cả bọn xúm vào cầm đuôi kéo Ác-ti-môn lên quả đồi.

Chó xù còn băng đẩy người, rên rì:

— Thôi, buông tôi ra, để tôi đi một mình. Tôi thấy xấu hổ quá.

— Không được, không được, cậu còn yếu lắm.

Cả bọn chưa lên được đến lưng đồi thì lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba và Đu-rê-ma đã hiện ra trước mặt. Cáo A-li-xa lấy chân trở bọn trẻ, còn mèo Ba-di-li-ô vênh râu mà phì phì, trông thật đáng ghét. Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba phá lên cười:

— À, có thể chứ! Bắt được rồi! Tự nhiên cái chìa khóa vàng lại dẫn xác đến tay mình.

Bu-ra-ti-nô vội nhằm tính cách tránh khỏi tai nạn này. Pi-e-rô kéo Man-vi-na lại gần; dù có chết cũng phải đánh một trận đã. Lần này thì chẳng hy vọng gì thoát chết.

Đu-rê-ma đứng ở trên ngọn đồi cười ranh mãnh:

— Cho tôi xin con chó sòng dở chết dở kia để tôi vứt xuống ao nuôi đĩa cho béo.

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba béo tròn béo trọc nên lười không muốn xuống; lão lấy ngón tay Chuối Mắm ra hiệu cho bọn trẻ đến gần:

— Các con ơi, các con lên đây... lên đây.

Bu-ra-ti-nô ra lệnh:

— Không được tiến một bước. Dù có phải chết, cũng chết cho vui vẻ. Pi-e-rô đọc mấy câu thơ tồi nhất đi. Man-vi-na, cười rõ to vào!

Tuy Man-vi-na có mấy khuyết điểm, nhưng cô là người bạn rất tốt. Cô lau nước mắt, rồi cười rộ lên, khiến hai lão trên kia rất bức. Còn Pi-e-rô làm ngay tại chỗ một bài thơ, rồi lấy giọng khàn khàn ngâm:

thuongmaitruongva.vn



Cáo là gã du côn,
Nhưng liệu lại ăn đòn.
Mèo là thằng kẻ cắp.
Đu-rê-ma thật ngốc,
Xấu xa nhất trần gian.
Ba-ra-ba gian tham,
Chẳng làm chúng ta sợ.

Bu-ra-ti-nô nhăn mặt lại, nói chọc tức:

— Ê này, lão chủ rạp múa rồi kia, lão béo tròn như cái thùng tô-nô, cái bụng rất mỡ chỉ chứa toàn đồ ngu ngốc, lão thử xuống đây, xuống đây với chúng tớ xem nào... tớ lại nhỏ toẹt một bãi nước bọt vào râu bây giờ...

Nghe thấy vậy, lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba găm lên, Đu-rê-ma giơ hai cẳng tay khẳng khiu lên trời. Cáo mỉm cười hỏi, nịnh ra mặt:

— Ngài cho phép tôi vắn cổ bọn lão xược kia chứ ạ?

Chỉ một phút nữa là cả bọn đi đời. Bỗng một đàn én vụt bay tới, vừa bay vừa kêu:

— Bọn trẻ đây rồi! Bọn trẻ đây rồi, đây rồi!

Một con chim ác là lượn trên đầu lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba, kêu ầm lên:

— Mau lên! Mau lên! Mau lên!

Thế rồi thầy bác Các-lô hiện ra, trên ngọn đồi. Tay áo bác xắn cao, bác cầm cái gậy, lông mày nhíu lại.

Bác lấy vai hích lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba một cái, khuỷu tay bác xô Đu-rê-ma. Bác giơ gậy vụt vào lưng cáo, giơ chân đá một cú vào sườn mèo...

Rồi bác cúi xuống, nhìn về phía những đứa bé gỗ. Bác vui vẻ nói:

— Bu-ra-ti-nô, con ời, con không việc gì chứ? Chạy lên đây với cha, thằng nỡm!

*Cuối cùng Bu-ra-ti-nô cùng với Man-vi-na,
Pi-e-rô và Ác-ti-môn trở về nhà cha Các-lô*

Bọn kẻ cắp thấy bác Các-lô vác gậy đèn, nét mặt cau lại, thì hoảng sợ vô cùng.

Cáo bò đèn đám cỏ rậm rồi co cẳng chạy cho mau, thỉnh thoảng dừng lại, cong lưng lên; nó đau quá. Mèo thì bắn ra xa hàng chục bước, nó phì phì như cái bánh xe đạp xì hơi, ra về tức tởm lắm. Đu-rê-ma vén áo khoác, vừa chạy xuống dốc cho mau vừa nói:

— Tôi có làm gì đâu! Tôi có làm gì đâu!

Lão vấp phải một mô đất, mất thăng bằng, ngã xuống ao kêu đánh «ùm» một cái, nước bắn tung tóe.

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba đứng nguyên tại chỗ, đầu rụt lại, râu bo phờ.

Bu-ra-ti-nô, Pi-e-rô và Man-vi-na leo lên dốc. Bác Các-lô nhắc từng đứa bé lên tay, dọa:

— Rồi các con sẽ hay, nghe chưa!

Bác nhét cả bọn vào bên trong áo, nơi ngực.

Rồi bác bước xuống mấy bước, ngồi xồm bên chó xù. Ác-ti-môn ngẩng lên, liềm mũi bác. Bu-ra-ti-nô thò đầu ra nói:

— Cha ạ, cha có mang theo chó, chúng con mới chịu về nhà.

— Hừ... kẻ cũng nặng đây, nhưng cha thử cô xem.

Bác xóc Ác-ti-môn lên vai, vừa leo lên dốc vừa thò hồn hèn. Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba vẫn ngồi yên như lúc nãy, vai nhô lên, mắt thì lồi ra. Lão làu bàu nói:

— Lũ búp bê của tôi đây chứ!

Bác Các-lô gắt:

— Thôi đi! Già thế mà còn chơi với bọn Đu-rê-ma, với mèo và cáo à? Chỉ độc đi bắt nạt kẻ yếu, không biết xấu!

Bác Các-lô cứ thế đi về phía thành phố.

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba vẫn rụt đầu rụt cổ, lẻo đẻo bước theo sau:

— Giả tôi lũ búp bê đây.

Bu-ra-ti-nô thò đầu ra khỏi áo bác Các-lô hết:

— Cha đừng, cha đừng, nhé!

Họ đi như vậy rất lâu, rất lâu. Qua quán «Ba cá bông», lão chủ quán hỏi đầu cúi xuống chào, hai tay trở mấy cái chảo đang sôi tí tách. Chú gà trông trụt mắt ít lông đuôi, đi đi lại lại trước công; gà ta đang phàn nàn về chú bé Bu-ra-ti-nô lão xược; đàn gà mái ra vẻ thương hại nó lắm:

— Cục ta cục tác! Lão thật! Cục tác cục ta! Khổ thân gà quá nhỉ!

Bác Các-lô leo lên một ngọn đồi nhỏ. Bác thấy mặt biển có những rạch chạy dài, mờ mờ đục, do ảnh hưởng của gió thổi. Trên bờ biển, một thành phố nhỏ chói chang dưới ánh nắng, và chiếc mái vải bạt của một rạp múa rối.

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba dừng lại cách bác Các-lô mấy bước, lâu lâu nói:

— Ông bán cho tôi túi con rối kia. Trả ông một trăm đồng tiền vàng đây.

Bu-ra-ti-nô, Man-vi-na và Pi-e-rô nín thở đợi câu trả lời của bác Các-lô.

— Không! — bác Các-lô đáp. — Giá mày là người tử tế, là ông chủ tốt, tao sẽ trả lại mày tất cả các chú rối này. Nhưng mày tối tệ hơn cả cá sấu. Tao không trả, mà cũng không bán chắc gì cho mày. Xéo ngay!

Bác Các-lô xuống đồi, chẳng chú ý gì đến lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba nữa. Bác đi về phía thành phố.

Một gã sen đầm đứng im như bức tượng, giữa một quảng trường vắng vẻ. Vì trời nóng bức, lại buồn thiu, râu ria gã sen đầm rũ cả xuống, mắt gã nhắm nghiền. Ruồi muỗi bay lượn trên cái mũ ba sừng của gã.

Bỗng nhiên lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba nhét chòm râu dài lê thê vào túi, túm lấy áo bác Các-lô mà hét tướng lên:

— Bắt lấy nó! Nó ăn cướp con rồi của tôi!

Nhưng gã sen đầm nóng bức quá, chẳng buồn động đậy. Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba nhảy xổ đến bên gã, buộc gã phải bắt giữ lấy bác Các-lô. Gã sen đầm uể oải hỏi:

— Mà, mà là ai kia chứ?

— Tôi là người điều khiển con rồi tài ba, là chủ một rạp múa rồi nổi tiếng, có nhiều huân chương, là bạn thân của đức vua Ta-ra-ba! Tôi là Ca-ra-ba Ba-ra-ba tiên sinh!

Gã sen đầm đáp:

— Đừng hét như cái còi bên tai tao!

Trong khi lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba phân bua với gã sen đầm, bác Các-lô vừa đi về phía nhà mình, vừa lay gậy đập xuống mặt đường rải đá.

Đến nhà, bác mở cửa, đặt Ác-ti-môn xuống giường; bác móc ba cô cậu ra, đặt cả xuống bàn. Man-vi-na nói:

— Cha ạ, cha chăm nom chó xù ồm đi. Còn hai cậu, mời hai cậu đi rửa tay...

Bỗng cô bé chắp hai tay vào nhau, ra vẻ thất vọng:

— Thôi, áo, giày mới với băng xinh xinh của tôi, thế là bỏ quên trong hang cả rồi.

Cha Các-lô bảo:

— Không sao. Chớ lo con ạ. Để chiều nay bỏ đi lấy hộp đồ về cho.

Bác nhanh nhẹn tháo băng ở chân Ác-ti-môn ra. Các vết thương gần khỏi hẳn. Ác-ti-môn không cử động được, vì nó đói quá. Nó rên rĩ:

— Cho tôi một đĩa trứng đánh với bột, một cái xương để tôi ăn thì tức khắc tôi khỏe như vâm, đánh được tất cả chó ở thành phố.

Bác Các-lô buồn bã trả lời:

— Khổ quá, nhà cha còn miếng bánh nào, mà một xu cũng không có.

Man-vi-na nước nờ khóc. Pi-e-rô gãi gãi đầu, nghĩ ngợi:

— Đề tôi ra phổ đọc thơ, được khỏi tiền.

Bác Các-lô lắc đầu:

— Không được, người ta bắt giam con mặt thôi.

Ai cũng ỉu xiu, không biết làm thế nào. Chỉ có Bu-ra-ti-nô là cứ mỉm cười ranh mãnh. Nó nhấp nha nhấp nhồm như ngồi phải một cái đinh:

— Thôi, chớ than vãn gì nữa!

Nó nhảy tót xuống đất, móc ở túi ra một cái gì, miệng nói:

— Cha ơi, cha lấy cái búa tháo mảnh vải thùng này ra.

Nó lấy mũi trỏ cái lò, cái nồi treo trên bếp lửa và làn khói vẽ trên tấm vải.

Bác Các-lô ngạc nhiên:

— Sao lại bỏ cái tranh đẹp thế này đi? Mùa rét, bỏ vẫn nhìn cho đỡ lạnh. Cha tưởng như có ngọn lửa thật và trong nồi có món xúp mỡ và bắp cải.

— Cha ạ, con lấy danh dự của chú múa rồi mà nói với cha cái này: thế nào cha cũng sẽ có cái lò sưởi thật, với lại cả một cái nồi gang đầy xúp nữa cơ. Cha tháo cái tấm vải này đi.

Giọng Bu-ra-ti-nô nói ra vẻ chắc chắn lắm; bác Các-lô gãi đầu, làu bàu mấy tiếng rồi lấy kim, lấy búa tháo tấm vải ra. Sau bức tranh, thấy toàn mạng nhện với xác nhện.

Bác Các-lô quét rõ sạch. Thế là thấy một cái cửa bằng gỗ sồi màu nâu. Bốn góc chạm bốn cái đầu người cười toét miệng; ở giữa lại có một thằng bé mũi dài đang nhảy nhót.

Lúc đã lau bụi sạch sẽ, cả bọn cùng kêu lên một tiếng:

— Rõ ràng là anh Bu-ra-ti-nô kia!

Bu-ra-ti-nô hết sức ngạc nhiên, nhưng cô lấy vẻ bình tĩnh nói:

— Biết mà! Đây, chìa khóa đây, cha mở cửa đi.

Bác Các-lô bảo:

— Cái cửa này với cái chìa khóa vàng này do một người thợ rất khéo làm ra, cách đây lâu lắm. Xem trong có gì nào!

*Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba xông
vào nhà bác Các-lô*

Như ta đã biết, lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba cõ hết sức thuyết phục gã sen đầm đang ngủ gà ngủ gật bắt giữ bác Các-lô, nhưng không ăn thua. Lão chạy vội vào khu phố. Râu lão bay tứ tung, mắc vào khuy áo, vào ô của khách qua đường. Lão xô đẩy mọi người, hàm răng va phải nhau công cốc. Bọn nhóc ngoài phố chạy theo lão, miệng huýt sáo, tay ném táo thối. Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba chạy tới nhà viên sĩ quan chỉ huy bọn sen đầm.

Giữa lúc trời oi bức này, viên sĩ quan đang mặc quần đùi, ngồi ngoài vườn uống nước chanh. Lão ta béo múp míp, cổ năm bảy ngón, mũi thì chìm ngập giữa hai cái má đỏ gay. Đằng sau lão tả, bốn viên sen đầm đứng dưới bóng cây bồ đề, sẵn sàng mở nút những chai nước chanh.

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba quỳ xuống trước mặt viên sĩ quan. Nước mắt lão chảy đầm đìa xuống bộ râu dài, giọng lão the thé:

— Tôi là một người khôn khô, không ai che chở. Chúng nó chửi rủa tôi, ăn cướp của tôi, đánh đập tôi.

Viên sĩ quan thờ phì phà phì phò, hỏi:

— Đứa nào chửi rủa mày?

— Thằng Các-lô, kẻ thù không đội trời chung của tôi, thằng cha chơi phong cầm ấy ạ. Nó cướp mất của tôi ba con rồi tốt nhất. Nếu không bắt giam ngay nó lại, nó sẽ đột rập múa rối, sẽ đột phá và cướp hết cả thành phố này.

Lão móc ở túi ra một nắm tiền vàng, đặt vào trong giày của viên sĩ quan, để lời nói có thêm sức nặng.

Tóm lại, lão tìm hết cách làm cho viên sĩ quan phải hoảng hốt lên, và ra lệnh cho bốn gã sen đầm đang đứng bên gốc cây bồ đề:

— Chúng mày hãy đi theo cái người không ai che chở và đáng quý mến này, và cứ chiều pháp luật mà làm mọi việc cần thiết.

thrucentra.vn



Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba và bốn viên sen đâm chạy về nhà bác Các-lô. Lão hét:

— Nhân danh đức vua Ta-ra-ba, các ông bắt lấy thằng kẻ cướp đôn mạt này cho tôi!

Nhưng cửa đã đóng, không có tiếng trả lời. Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba hạ lệnh:

— Nhân danh đức vua Ta-ra-ba, các ông phá cái cửa này cho tôi!

Bốn gã sen đâm xô vào cái cửa đã mọt. Cánh cửa đổ lún kênh và bốn gã ngã quay lơ vào trong nhà bác Các-lô, grom chúng va chạm nhau loảng xoảng.

Cùng lúc ấy, bác Các-lô bước vào phía trong cánh cửa bí mật. Bác là người đi sau cùng. Cánh cửa đóng sập lại. Tiếng nhạc êm ái vụt tắt.

Trong căn nhà, chỉ còn vương vãi những dải băng bản và mảnh vải vế cái lò sưởi. Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba nhảy xô vào chiếc cửa bí mật, lấy nắm tay và gót chân đập thình thình. Nhưng cánh cửa không nhúc nhích. Lão lấy đà, xô cả người vào cánh cửa. Cánh cửa im lìm. Lão giậm chân đánh đập, hét to:

— Nhân danh đức vua Ta-ra-ba, các ông phá cái cửa đáng nguyên rủa này cho tôi!

Bốn gã sen đâm sờ sờ nắn nắn những vết thương: kẻ bị sứt mũi, kẻ brou đầu. Họ đáp:

— Chịu thôi, ở đây việc khó nhằn lắm.

Họ tuyên bố sẽ báo cáo với viên sĩ quan là họ đã nhân danh pháp luật làm đủ mọi cách, nhưng chắc hẳn lão già chơi phong cầm được ma mãnh phù hộ, nên đã biến mất qua bức tường, họ đành bó tay.

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba giật mạnh chòm râu của mình, ngã lún xuống đất. Lão la hét, rên rĩ, lăn lộn trong căn nhà vắng vẻ, như bị ma làm.

Họ đã tìm được gì phía sau cánh cửa bí mật

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba ở ngoài, bứt râu, lăn ra đất như bị ma làm. Trong lúc ấy, Bu-ra-ti-nô dẫn đầu, Man-vi-na, Pi-e-rô, Ác-ti-môn bước xuống bậc thang đá dưới hầm, bác Các-lô theo sau.

Bác cầm một mẫu nền; ánh sáng rung rinh in bóng cái đầu xù của Ác-ti-môn và hai cánh tay giơ về phía trước của Pi-e-rô. Nhưng tối quá, ngọn nền không đủ soi những bậc thang phía dưới.

Man-vi-na bịt tai lại để khỏi rú lên vì sợ hãi.

Pi-e-rô cứ lăm nhăm đọc bài thơ vớ vẩn:

Trên tường bóng nhảy múa,
Nhưng ta chẳng hề sợ.
Bực thang dốc, tối tăm,
Ta chẳng sợ khó khăn.

Đường hầm chắc dẫn tới
Nơi nào đó đây thôi...

Bu-ra-ti-nô dẫn đầu, đi cách đã khá xa. Bóng nó mờ mờ dưới kia.

Bỗng nghe thấy tiếng cái gì xì xèo, ngã xuống, lăn lăn, rồi thấy tiếng Bu-ra-ti-nô kêu to:

— Ôi, cứu tôi với!

Tức thì Ác-ti-môn quên cả đau và đói, gạt Man-vi-na và Pi-e-rô sang một bên, nhảy xuống bậc thang nhanh như cơn gió lốc.

Nghe thấy Ác-ti-môn cần cái gì. Một con vật rú lên, rùng rợn. Thê rồi im lặng. Chỉ có tim Man-vi-na là đập mạnh như tiếng đồng hồ báo thức tích tắc, tích tắc.

Bỗng một luồng ánh sáng ở dưới hầm rọi lên bậc thang. Ngọn nền của bác Các-lô như vàng hẳn đi. Bu-ra-ti-nô gọi to:

— Nhìn mà xem! Nhìn mà xem!

Man-vi-na vội vàng đi bỏ giạt lùi xuống từng bậc một. Pi-e-rô nhảy nhót theo sau. Bác Các-lô cúi lom khom đi sau cùng, lúc lúc lại tuột dép.

Ác-ti-môn ngồi dưới cầu thang, liềm liềm lông, con chuột-già Su-sa-ra nằm chết gí dưới chân.

Bu-ra-ti-nô hai tay nâng cái màn len đã mục nát. Bên trong là một cái cửa, ánh sáng xanh chiều tỏa ra ngoài.

Lúc cả bọn bước qua cửa thì thấy ánh sáng mặt trời chiều chói lòa qua một cái cửa sổ tròn trên vòm trần, ai nấy chói cả mắt.

Mặt trời chiều rọi vào một căn phòng hình tròn, lát đá hoa màu vàng. Ở giữa phòng là một cái sân khấu múa rồi lộng lẫy. Trên màn, một tia chớp vàng lấp lánh.

Hai bên bức màn là hai cái chòi hình vuông, tường vẽ những viên gạch, mái bằng tôn xanh sáng chói lọi. Chòi bên trái treo một cái đồng hồ quả lắc kim bằng đồng đen; trên mặt đồng hồ, gần mỗi chữ số lại vẽ mặt một chú bé hay một cô bé rất xinh đang cười. Chòi bên phải có một cái cửa sổ tròn, kính màu sắc sỡ.

Phía trên cửa sổ, bác đề mèn ngồi chồm chồm nơi mái nhà bằng tôn màu xanh. Mọi người còn đang ngạc nhiên trước cái sân khấu kỳ diệu, thì bác đề mèn cất tiếng đồng dục nói:

— Bu-ra-ti-nô, ta đã bảo trước cho mi biết, mi sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Cũng may, mọi khó khăn đều vượt qua được...

Giọng bác đề mèn khàn khàn, bởi vì dù sao, bác cũng đã bị một cái búa ném trúng đầu. Và mặc dầu bác tốt bụng và đã thọ một trăm tuổi, bác chẳng thể không nhớ đến việc Bu-ra-ti-nô đã xúc phạm đến bác. Bác đề mèn không nói gì thêm. Bác vuột vuột râu, rồi rút lui vào một cái hồ vắng vẻ, xa lánh mọi sự náo động.

Bác Các-lô nói:

— Ta cứ tưởng chúng mình ít ra cũng sẽ tìm thấy một đồng vàng và bạc. Nhưng chỉ có mỗi cái món đồ chơi thẻ này thôi ư!

Bác đề mèn gần cái đồng hồ quả lắc, khe khẽ gõ mặt đồng hồ thì thấy một cái chìa khóa nhỏ móc ở một cái đinh đồng, bác cầm lấy, lên giây



đồng hồ. Tiếng tích tắc vang dậy. Kim bắt đầu quay. Kim dài chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 6. Phía trong máy, tiếng phù phù nổi dậy. Sáu tiếng giòn giã vang lên.

Đúng lúc ấy, chòi bên phải cửa sổ kính màu mở tung ra; một con chim máy sặc sỡ, vỗ cánh, hót sáu lần liền: «Hãy đến với chúng ta! Hãy đến với chúng ta!»

Chim vào, cửa lại đóng kín; đàn phong cầm thánh thót, màn cuộn lên.

Mọi người chưa bao giờ được thấy cảnh trang trí đẹp như thế, cả bác Các-lô nữa.

Cảnh một khu vườn. Lá cây toàn bằng vàng bạc. Đàn chim sặc sỡ đá máy, bé xíu chỉ bằng cái móng tay, hót véo von. Một cây nặng trĩu những quả táo bé bằng hạt lúa. Mấy con công đi đi lại lại dưới bóng cây, kiễng chân mổ quả trên cành. Hai con dê con gặm cỏ chán rồi húc nhau. Vô số bướm li ti bay chập chờn.

Một phút trôi qua. Chim ngừng hót; công và dê lùi vào hậu trường. Cây thì biến xuống sàn sân khấu; sàn có những cái cửa không ai trông thấy.

Phía trong cùng, mấy băng vải mỏng tỏa sang hai bên. Ở mặt trời đỏ ối mọc trên bãi sa mạc. Hai bên, hiện ra những cây rừng uồn lượn như những con rắn. Một con rắn treo trên cành. Một gia đình nhà khí móc đuôi vào cây đánh đu.

Cảnh ấy là cảnh ở châu Phi.

Dưới mặt trời đỏ ối, mấy con thú đang đi trên bãi sa mạc. Một con sư tử xù lông, tuy chỉ bằng con mèo con, nhưng trông rất ghê, nó chỉ nhảy ba bước là hết sân khấu. Một con gấu bằng nhung cầm một cái ô, đi bằng hai chân, ổng à ổng ẹo. Một con cá sấu kinh khủng bò ra. Hai con mắt bắn tiện nhỏ tí giả vờ ra về hiền lành. Nhưng Ác-ti-môn không bị lừa, nó nhìn cá sấu, sủa một tiếng. Một con tê giác nhảy tót ra; trên sừng nhọn, có để một quả bóng cao su cho đỡ nguy hiểm. Một con hươu cao cổ phi ra, trông giống như con lạc đà có chân, cổ thì dài ngoằng ngoằng. Rồi đến một con voi thông minh, dễ dãi; nó vốn là bạn của

đám trẻ con, nó ve vầy vòi, rồi lấy vòi cầm một cái bánh đậu. Sau cùng là một con chó rừng chạy dọc theo sân khấu, đó là một con lang rất bản thiêu. Ác-ti-môn vừa sân lên vừa sửa rinh thiên địa. Bác Các-lô cầm đuôi nó, khó nhọc lắm mới kéo được nó xuống.

Mọi con vật đã biến đi. Mặt trời phụt tắt! Trong đêm tối, có những vật từ hai bên và từ trên vòm cao rơi xuống, tiếng đàn vi-ô-lông ngân lên.

Trên sân khấu, bỗng thấy những ngọn đèn bé tí tẹo, mờ mờ, chiếu sáng một thành phố nhỏ tí. Cửa các nhà mở tung. Những người nhỏ li ti ủa ra rồi leo lên một cái tàu điện bé bằng cái đồ chơi trẻ con. Bác bán vé kéo chuông, bác lái xe quay máy; một chú bé lanh lẹ bám vào tàu. Tiếng còi huýt, tàu điện chuyển bánh rồi biến vào giữa những ngôi nhà cao ngất.

Một anh đi xe đạp lướt qua, bánh xe chỉ bằng cái miệng chén. Một cậu bé bán báo chạy ngang qua. Báo chỉ bằng tờ lịch gấp tư.

Một người bán kem đẩy chiếc xe nhỏ. Các cô gái chạy theo những lan can bé tí xíu vẫy gọi. Người bán kem giơ tay lên nói:

— Hết cả rồi. Lần sau đến đây...

Màn buông xuống; tia chớp trên màn lại lấp lánh.

Bác Các-lô, Man-vi-na, Pi-e-rô khoái quá. Bu-ra-ti-nô hai tay đút túi quần, ghêch mũi lên mà xem. Nó nói ra vẻ thỏa mãn lắm:

— Đây, thầy chưa? Tớ có xuống tắm dưới ao của bác rùa, tưởng cũng không phải là vô ích. Chúng mình sẽ dựng một vở hài kịch... đồ biêt chuyện gì nào? «Chuyện cái chìa khóa vàng hay chuyện chú bé Bu-ra-ti-nô cùng các bạn phiêu lưu». Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba sẽ tức lên mà chết được...

Pi-e-rô lấy tay xoa cái trán đang nhăn lại; cậu cả đang suy nghĩ:

— Tớ sẽ viết vở kịch ấy bằng thơ rõ tuyệt cho mà xem.

Man-vi-na bảo:

— Còn tôi, tôi sẽ bán kem và bán vé. Nếu được thì tôi sẽ đóng vai những cô bé ngoan...

Bác Các-lô lên tiếng:

— Khoan khoan đã các con ạ... thề việc học thì thề nào?

Tất cả bọn đồng thanh trả lời:

— Buổi sáng chúng con học, buổi chiều thì diễn kịch.

Bác Các-lô lại nói:

— Được, được đây. Thề thì bỏ sẽ đánh đàn phong cầm để phục vụ khán giả. Bao giờ chúng ta đi các tỉnh trong nước Ý này, bỏ sẽ đánh ngựa và nấu cơm...

Ác-ti-môn vẫn vênh tai lên nghe, nó gật gật đầu, mắt sáng ngời; nó cất tiếng hỏi:

— Thề còn tôi, tôi làm gì?

Bu-ra-ti-nô đáp:

— Ác-ti-môn sẽ trông nom vật trang trí và áo quần, giữ cả chìa khóa nữa... Lúc diễn thì Ác-ti-môn ở trong buồng bắt chước tiếng sư tử gầm hay bắt chước tê giác chạy thình thịch, tiếng cá sấu nghiền răng. Ác-ti-môn sẽ quay tít đuôi giả vờ tiếng gió rít... và khôi thứ tiếng khác nữa.

Tất cả đồng thanh hỏi:

— Thề Bu-ra-ti-nô thì sao? Cậu định làm trò gì?

— Hỏi mới lạ chứ! Tôi sẽ đóng vai Bu-ra-ti-nô, cả thề giới sẽ biết tên tôi.

*Đoàn múa rồi mới ra mắt biểu diễn
lần đầu tiên*

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba ngồi trước lò sưởi, mặt quàu quàu trông đèn ghét. Củi tươi cháy lom đom. Bên ngoài trời mưa. Mưa dột khắp rập rập. Chân tay đoàn con rồi ẩm ướt cả. Trong những buổi tập, mặc dù có roi da dọa nạt, không ai muốn tập cả. Đã ba hôm nay, bọn

múa rồi chẳng được ăn uống gì. Chúng bị treo lên đỉnh, trong kho chứa đồ, và xì xào âm thầm.

Từ sáng, chẳng bán được cái vé nào. Ai dại gì mà đến xem rạp hát của lão ta. Kịch thì buồn, con rối thì ốm đói, rách như xơ mướp.

Đồng hồ trong tỉnh đánh sáu tiếng.

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba âm thầm một mình đi đi lại lại trong rạp hát: rạp vắng tanh vắng ngắt. Lão vừa đi ra phố, vừa lăm băm nói một mình:

— Ma vật chết hết cả hay sao mà chẳng thấy mòng nào đến xem cả!

Ra đến ngoài, lão nhìn chung quanh, nháy nháy mắt, mồm há to, tưởng một con quạ bay vào cũng lọt. Phía trước rạp hát của lão một đám người tụ tập rất đông trước một cái lều lớn căng vải mới tinh, mặc cho gió biển ẩm ướt thổi.

Phía trên cửa, một thằng bé mũi dài đứng trên một cái bục: nó đội cái mũ vải, mồm thổi kèn rồi nói vào loa; nó cất tiếng rao cái gì.

Người xem vỗ tay cười rộ lên; nhiều người đổ xô vào trong rạp.

Đu-rê-ma đến gần lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba. Gôm, mùi bùn sao mà hôi thê. Lão ta nhăn nhúm mặt lại mà bảo:

— Trời ơi, thê là việc bán đĩa đi đời rồi. Hay là tôi sang bên kia xin một chân quét nhà hoặc chằm đèn.

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba gầm lên:

— Cái rạp hát ấy của đứa nào? Ở đâu ra?

— Những con rối chúng nó mở ra đây. Tên là rạp «Tia chớp». Chúng nó soạn vở bằng thơ, rồi diễn lầy với nhau.

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba nghiêng răng, bút râu, tiến về phía rạp hát mới.

Phía trên cửa, Bu-ra-ti-nô vẫn nói:

— Buổi biểu diễn đầu tiên trình bày một vở kịch rất nhộn rất hay, về cuộc đời những con rối bằng gỗ. Câu chuyện này là câu chuyện có thật. Chúng tôi nhờ mưu trí, gan dạ mà thắng được bọn thù...

Trước cửa rạp, Man-vi-na ngồi trong một cái buồng cửa kính, mớ tóc xanh tết một cái băng xinh xinh. Cô vắt vả lăm mới bán được vé cho tất cả các khách xem. Họ muốn xem vở kịch diễn tả đời sống thật của những con rôi.

Bác Các-lô mặc bộ áo nhung mới, đánh đàn phong cầm; bác nháy nháy mắt với mọi người.

Ở phía ngoài rạp, Ác-ti-môn đang kéo đuôi cáo A-li-xa định trốn vé chuẩn vào xem. Mèo Ba-di-li-ô cũng không có vé, nhưng nó đã mau chân lẩn rõ xa rồi. Nó ngồi trên cành cây, giữa trời mưa, ra vẻ tức giận lắm.

Bu-ra-ti-nô phùng má trợn mắt nói vào loa, giọng khàn khàn:

— Buổi diễn bắt đầu!

Thế rồi nó tụt ngay xuống để vào đóng màn đầu tiên. Màn này trình bày bác Các-lô nghèo khổ đang dỗ thanh củi làm một chú bé con, bác không biết rằng sau này bác sẽ được sung sướng.

Rùa Toóc-ti-la lạch bạch đến sau chót; miệng bác ta ngậm một cái thiệp mời bằng giấy rất đẹp, bốn góc mạ vàng.

Buổi diễn bắt đầu. Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba buồn bực trở vào rạp hát vắng tanh của mình. Lão lấy cái roi da mở cửa buồng kho. Lão găm lên dữ dội:

— Để xem chúng mày có lười chảy thây ra mãi được không nào! Liệu mà làm cho rạp tao đông khách nhé!

Lão vụt một cái, không ai trả lời. Buồng kho vắng tanh. Chỉ còn mấy sợi dây treo lơ lửng trên đỉnh.

Tất cả con rôi: Ác-lơ-canh và những cô gái đeo mặt nạ đen, những anh chàng phù thủy đội mũ nhọn hoắt có đính sao, những chú gù mũ hình quả dưa chuột, những chú da đen, những con chó con... tất cả đã không cánh mà bay.

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba rú lên một tiếng kinh khủng, chạy bỏ ra phố. Lão trông thấy mấy chú múa rôi chạy sau cùng, đang vượt qua các vũng nước, sang bên rạp mới. Tiếng âm nhạc vui nhộn, tiếng cười, tiếng vỗ tay vang dậy.

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba chỉ kịp tóm được một con chó bằng vải, mắt bằng hai cái khuy. Nhưng không biết từ đâu, Ác-ti-môn đã nhảy xổ ra chồm đến vật ngã lão xuống, cướp lấy con chó con rồi chạy biến vào rạp hát. Phía sau sân khấu, nổi xúp dành cho các diễn viên đang đói bụng bốc mùi thơm ngào ngạt.

Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba ngồi trong một vũng nước dưới trời mưa.



thuongmaitruongxua.vn



MỤC LỤC

Lời nói đầu	3
Bác thợ mộc Giu-dép-pơ nhặt được một thanh củi biết nói tiếng người	5
Bác Giu-dép-pơ cho bác Các-lô thanh củi biết nói	7
Bác Các-lô gọt được một con búp bê gỗ đặt tên là Bu-ra-ti-nô . .	10
Bác dê mền khuyên nhủ Bu-ra-ti-nô	12
Bu-ra-ti-nô suýt chết vì đại đột. Cha Các-lô may cho nó bộ quần áo bằng giấy màu và mua cho nó quyển sách vỡ lòng	14
Bu-ra-ti-nô bán quyển sách vỡ lòng để mua một cái vé xem múa rối	19
Trong lúc trình diễn hài kịch bọn con rối nhận ra Bu-ra-ti-nô . .	22
Ca-ra-ba Ba-ra-ba đã không đốt Bu-ra-ti-nô, lại cho nó năm đồng tiền vàng và tha cho về nhà	27
Trên đường về nhà, Bu-ra-ti-nô gặp hai gã ăn xin: mèo Ba-di-li-ô và cáo A-li-xa	29
Trong quán cơm «Ba cá bông»	32
Kẻ cướp tấn công Bu-ra-ti-nô	36
Bọn cướp treo ngược Bu-ra-ti-nô lên cành cây	39
Cô bé tóc xanh cứu Bu-ra-ti-nô	41
Cô bé tóc xanh bắt đầu dạy bảo Bu-ra-ti-nô	45
Bu-ra-ti-nô đến xứ Ngu Si	48

Mây con chó cảnh sát tóm được Bu-ra-ti-nô, chẳng cho nó cãi một lời	54
Bu-ra-ti-nô làm quen với dân cư dưới ao. Nó biết chuyện mắt cặp bồn đồng tiền vàng. Rùa Toóc-ti-la cho nó một chiếc chìa khóa vàng	56
Bu-ra-ti-nô trốn khỏi xứ Ngu Si, nó gặp một chú bé cũng khôn khô như nó	60
Pi-e-rô kể chuyện đã cưỡi con thỏ đèn xứ Ngu Si như thế nào.	63
Bu-ra-ti-nô và Pi-e-rô đến nhà Man-vi-na nhưng lại phải cùng Man-vi-na và Ác-ti-môn chạy trốn ngay tức khắc.	69
Cuộc đánh nhau ghê gớm bên ven rừng.	72
Trong hang	78
Bu-ra-ti-nô quyết tâm moi cho kỳ được ở lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba câu chuyện bí mật của chiếc chìa khóa vàng	82
Bu-ra-ti-nô tìm ra được bí mật của chiếc chìa khóa vàng . . .	87
Lần đầu tiên trong đời Bu-ra-ti-nô thất vọng nhưng mọi việc đều kết thúc tốt đẹp	91
Cuối cùng Bu-ra-ti-nô cùng với Man-vi-na, Pi-e-rô và Ác-ti-môn trở về nhà cha Các-lô	97
Lão Ca-ra-ba Ba-ra-ba xông vào nhà bác Các-lô.	102
Họ đã tìm được gì phía sau cánh cửa bí mật	105
Đoàn múa rối mới ra mắt biểu diễn lần đầu tiên	110

